

## Nr 3, hösten 2019

### Välkommen Erika!

Söndagen den 19 maj var en speciell dag för Erika Moll. Då avskiljdes hon som pastor i Evangeliska Frikyrkan efter fyra års studier på ALT\*

Det var också ett speciellt tillfälle för oss i Filadelfia. Samtidigt välkomnades Erika nämligen till tjänsten som vikarierande ungdomspastor i vår församling från juni 2019 till och med sommaren 2020.

Erika är ett ”församlingsbarn” till oss i den meningen att hon växte upp här och döptes på en konfaavslutning för ca 11 år sedan. Hon presenterade sig också på en gång som barnbarn till en av församlingens trojtjänare, Ruben Moll, som är hennes farfar.

Efter studenten har hon rört på sig:

– Sedan dess har jag gått på Götabro Bibelskola, varit två somrar på missionsresor i Kina och Hong Kong, teamat med Teen Challenge, levtt kollektivliv i Tollarp i Skåne i tre år och under den tiden även jobbat i en församling där.

Men nu har hon alltså landat hos oss igen och fyller den lucka som uppstår under först Ellen Hemströms och sedan Isak Spjuths föräldraledigheter. Ellen är tjänstledig 2019 ut, och under den tiden har Isak fått ansvar för en del av hennes pastorala uppgifter. Direkt därefter är det

----

\*Akademi för Ledarskap och Teologi, sedan några år gemensamt utbildningsinstitut för EFK, Pingst och Svenska Alliansmissionen.



*Erikas pastorsavskiljning leddes av Öjvin Tholsten från EFK, Evangeliska frikyrkan, och sedan ville många var med och välsigna henne inför framtiden (bilden nedan) Foto: Andes Bergh*

Isaks egen tur att vara hemma med barn. Med Erika som ungdomspastor (på 70 %) under hela denna tid, får vi kontinuitet i ledningen av ungdomsverksamheten.

Vi i församlingen är glada för denna lösning och Erika själv säger att hon känner sig både glad och ödmjuk inför sin nya tjänst!

Men allt är ju inte jobb och Erika har fler intressen än teologi:

– Jag har en förkärlek för styrketräning, havet, katter, sushi, fotografering och melankolisk instrumental musik.

Vi önskar Erika all välsignelse och hoppas att hon ska trivas både hos oss och i det kollektiv hon nyss flyttat in i – även om det husets fina läget vid Svartån trots allt inte ger havsutsikt!

*Gunlög Eiderbrant*





## Vem säger ni att jag är?

Kan man hålla två tankar i huvudet samtidigt? Jag försöker ofta med det, men misslyckas för det mesta. På senaste tiden har jag kämpat med att försöka hålla följande två tankar i huvudet samtidigt:

– Å ena sidan är Jesus den han är, oavsett vad jag tänker, tror eller tycker om honom. Han är inte beroende av mig, min tro, min tillbedjan eller mina tankar. Jag kan inte genom mitt agerande (eller avsaknaden av det) påverka Jesus och göra honom större eller mindre. Hans existens vacklar inte även om min tro för tillfället skulle göra det. Han har inga dåliga dagar. Han *är*.

– Å andra sidan är Jesus väldigt intresserad av vad jag tänker, tror och tycker om honom. Vilken bild jag har av honom kan göra all skillnad i världen. Om jag tror lite eller mycket om Jesus påverkar mig och mitt liv i allra högsta grad. Det spelar roll om jag tror honom om gott eller inte.

Jesus är intresserad av att vi ska lära känna honom. Att vi ska tro sant om honom. Han vill inget hellre än att visa sig själv för oss. Och ibland kan jag önska att han oftare skulle göra det lite mer dramatiskt och genomgripande. Jag kan önska mig fler stormvindar som får svepa in över mitt liv med kraft nog att smälla upp alla stängda, lästa och igenrostade dörrar i mitt inre. Leta sig in i alla dunkla vrår som jag – medvetet eller omedvetet – undanhåller från hans närvaro.

Men jag tycker att det verkar som att Jesus oftast är mer intresserad av att ta det mjukt och varligt. När han knackar på hjärtats port är det oftast genom en varmt inbjudande fråga: Vem säger du att jag är?

*När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: "Vem säger människorna att Människosonen är?" De svarade: "Somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet." – "Och ni," frågade han, "vem säger ni att jag är?" Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens son." (Matt 16:13–16)*

Det finns många röster som vill säga något om vem Jesus är. Han var en mild vishetslärare eller en god förebild. Han var en nationalistisk revolutionär eller romarrikets Robin Hood. Han kanske bara var en överskattad eller oåtkomlig person som vi kan få se glimta fram ur historiens dunkel. Det har alltid funnits olika bilder och åsikter om vem Jesus är. Vi möter dem i vår tid, men vi kan också se dem i bibeltexterna: hur mötet med och berättelsen om Jesus väcker allt från förundran och förhoppningar till förvirring och förnekande. →

## Torsdagsbön i höst!

I höst vill vi gå vidare med vår bön på torsdagar. Under vår böneverkstad som infaller den första torsdagen i månaden, har vi olika gäster och teman för varje kväll:

- Bengt Johansson undervisar om tillbedjan
- Anders Sundström berättar om Maria Lindgren och den helandetjänst hon hade i församlingen för 100 år sedan
- Stefan Björk talar om bönekampens liv före genombrötet och
- Grant Michaels undervisar om att kommunicera med Gud.

Vi hoppas att många vill komma dessa kvällar för att få mer inspiration till bön.

Följande torsdagar har vi 90 minuter bön, då vi alltid tar en god stund för tillbedjan, ber strategiskt för viktiga saker, men också erbjuder personlig förbön och lyssnar in profetiska tilltal. Sista torsdagen i månaden går vi så ut på stan och ber för Örebro. Vill man vara kvar i kapellet och be då, så finns en person som leder en samling där.

Kom och var med och upptäck börens värld! Kom som individ eller husgrupp. Och inbjud gärna vänner från andra församlingar att vara med. Det gäller församlingen, staden och världen!

*Anders Sundström*



I gudstjänsterna kommer vi under sju söndagar i september och oktober att tänka oss att Jesus riktar sin fråga till oss: Vem säger ni att jag är? Genom att läsa evangeliernas berättelser, inte minst Jesu egna ord om sig själv, kommer vi att söka svaret på denna fråga.

Jesus är Herre. Jesus är Messias. Jesus är Guds lamm. Jesus är Ordet. Jesus är vår vän. Jesus är den gode herden. Jesus är människosonen.

Det är han oavsett om vi bekänner det eller inte. Men att få växa, fördjupas och leva i den sanningen kan göra all skillnad för oss som människor, som församling och i förlängningen för vår värld.

*Isak Spjuth*



## FOKUS: Mission i andra länder

### 1) Spännande informationstillfällen:

En familj på väg ut till missionsarbete för första gången:



Anna och Staffan Jenemark  
1/9

en familj som just kommit hem efter flera års pionjärarbete bland ursprungsbefolkning i Sydamerika:



Mattias och Louise  
3/11

och en läkare i vår egen församling, som gör återkommande kortare insatser i olika länder:



Vanda Orbán  
17/11

Det är de spännande gästerna på hösten tre söndagkvällar med den gemensamma rubriken **Tema Mission**. De ger oss inblickar i levnadsförhållanden, arbetsvillkor och församlingsbyggande i länder långt från oss – både geografiskt och kulturellt. Vi får både nya kunskaper och nya böneämnen. Notera datum och tid (18.00) redan nu!

Men, allvarligt –

### Behövs internationell mission?

Just den frågan tas upp i höstens stora missionsgudstjänst, den 20 oktober kl. 11. Medverkar gör Dhana Lama, programdirektör för United Mission to Nepal och Maria Finnevidsson, EFK:s regionledare för Asien.



Dhana Maria

Den söndagen blir det också höstens traditionella

### OFFERGÅNG

till missionen. Ett viktigt tillfälle att få vara med och fylla på vår missionskassa, som ligger litet efter vad gäller insamlingsresultat hittills i år. (Som vanligt: kan du inte vara med på gudstjänsten, går det bra att bidra till offergången med hjälp av Swish eller bankgiro.)

### 2) Våra utsända:

I höst är det några förändringar när det gäller våra tentakler ut i världen i form av internationella arbetare i olika funktioner. Mattias och Louise har kommit hem från Sydamerika, medan Annalena och Mattias nu är på plats i Sydostasien.

Som vanligt uppmärksammar vi särskilt ett land och missionären/-erna där varje månad. De annonseras då i kyrkan som "månadens missionär" och vi ger litet extra information och förbön på gudstjänsten den tredje söndagen i varje månad, då vi också brukar samla in pengar till missionen.

#### Månadens missionärer denna höst är



**September:** Annalena och Mattias, Sydostasien



**Oktober:** Solevi och Victor John, Indien



**November:** Andreas och Anneli Dagnäs, södra Afrika



**December:** Anna-Maria Jonsson, Sydamerika och Iberiska halvön

De olika missionärernas arbetsuppgifter är väldigt olika sinsemellan. Läs gärna mer om om detta på vår hemsida, [www.filadelfiaorebro.se/Verksamhet/Mission](http://www.filadelfiaorebro.se/Verksamhet/Mission).

Ta gärna med alla dessa i dina böner (inte bara då det är "deras" månad). De behöver vårt stöd i förbön minst lika mycket som de behöver vårt ekonomiska stöd.

P.S. Glöm inte Mats Frändå på Cypern och Kent och Kaori Edefors i Japan. De behöver också våra böner även om de inte är månadens missionärer förrän nästa år!

## På gång i höst:

### Välkommen till höstens körprojekt

Vi övar i Filadelfiakyrkan, Slottsgatan 16, fyra tisdagar kl. 19-21 från och med den 10/9.

Lördagen den 5/10 är det övning 15.30 inför konserten kl. 19 och dagen efter medverkar vi i gudstjänsten kl. 11.

Gästartist på konserten är Terese Fredenwall (bilden), sångerska gitarrist och låtskrivare.



*Therése Howlund*

### För unga vuxna (18-35):



Tre lördagar 10-12.30: **28/9 – 9/11 – 30/11**  
Håll korppluggarna öppna efter kommande info om talare och ämne på hemsidan och FB.

#### Barngrupper varje vecka:

- Sö 11-12.30 **Barnens gudstjänst**  
Miniskatten, ca 2-4 år  
Skatten, 4-9 år  
After9 söndag, årskurs 4-7
- Ti 18-19.30 **Nybyggarscout** från åk 3
- Fr 18.30-20.30 **After9 fredag**, åk 4-7

#### Barn- och ungdomskörer:

- On 16.45-17.30 **Musiklekis**, födda 2014-2015
- On 16.40-17.25 **Barnkören**, förskoleklass-åk 3
- On 17.20-18.30 **Soul Children**, åk 4-9
- To 10-11.30 **Småbarnsmusik**, 0-ca 3 år

#### Ungdomarnas program:

- On 18.30 **Konfa**, åk 8
- Onsdagsgrupper**, åk 9-3
- Lö 19 **Chilladelfia**, åk 7-3

## FESTIVAL! FESTIVAL!

En av höstens höjdpunkter kommer att bli den 25-27 oktober, då hela Sveriges Soul Children-festival går av stapeln i Örebro! Vi kommer att vara i vår kyrka på fredagskvällen och på söndagens gudstjänst. Under lördagen är vi på Hjalmar Bergman-teatern. Var gärna med och be för denna helg redan nu, det är redan 400 barn/tonåringar anmälda att komma till Örebro och sjunga.



Vill du vara med och hjälpa till med t.ex. servering, bakning (bullar och/eller mjuk kaka) eller andra service-uppdrag? Eller kan du tänka dig att låna ut en madrass (luft eller vanlig) under helgen? Kontakta då Cecilia Östergrens: [ostergrenscecilia@gmail.com](mailto:ostergrenscecilia@gmail.com)

*Med vänliga hälsningar*

*Therése Howlund & Cecilia Östergrens  
ledare för Örebro Soul Children*

### P.S. om FiladelfiaNU resp. månadsprogram

Några av er läsare har förmodligen noterat att det inte kommit ut något nummer av FiladelfiaNU sedan i våras. Jag som redaktör och vi som personal funderar ständigt hur vi på bästa sätt ska kombinera informationsbehov och arbetsinsatser och har kommit fram till att testa följande, som också församlingsledningen godkännt:

- 1) Ett programblad för varje månad ska finnas på plats i kyrkan senast första söndagen i månaden.
- 2) FiladelfiaNU ska göras fyra gånger per år: ett vår-, ett sommar-, ett höst- och ett vinternummer. De ska, som nu, finnas upptryckta i kyrkan och läggas ut på hemsidan. Alla som vi har e-post till kommer även i fortsättningen att informeras om nya nummer den vägen.

Utöver detta fortsätter vi att informera på hemsidan, på Facebook, på anslagstavlor och TV-skärmar i och utanför kyrkan, i predikoturer i NA m.fl. vägar.

Jag tar även i fortsättningen gärna emot både rättelser och synpunkter på vad och hur vi informerar.

*Gunlög Eiderbrant*