

Tacksam tillbedjan

Eftersom jag är lite otålig av mig och nästan helt saknar talang för omskrivningar, vill jag säga på en gång: jag är här för att sabotera för Satan! Hur då? Jo, genom att predika om tillbedjan av Kristus utifrån en tronvision i Uppenbarelseboken. Jag är övertygad om att vi ständigt har ett behov av att se hur stor Kristus är.

Det finns något som är värre än att vara ateist, nämligen att tro på en *liten* Kristus. Otrons strategi är alltid att klä av den uppståndne Kristus hans härlighet. Djävulen vill inget heller än att kedja fast dig och mig vid en liten gud, som ängsligt kollar så att vi inte svär eller dricker folköl. En klen gud som bara har styrka när vi är starka. En gud som enbart dyker upp när just vår favoritmusikstil dominerar gudstjänstlivet, eller vår favoritpredikant predikar. Små gudar gör oss till människor som brinner för skit och jagar luft. För att dessa smågudar ska drivas bort, och tillbedjan av den sanna, evige, högste Guden, ska bryta fram och befästas behövs den stora bilden. När våra tankar behöver brinna och hjärtat behöver få klarhet är Uppenbarelseboken alltid ett bra ställe att vara på.

Redan i inledningen till Uppenbarelseboken dyker nämligen en tronvision upp. Johannes som sitter fången för majestätsbrott, som sliter i saltgruvorna på ön Patmos, som anses vara ett hot mot Kejsaren, han får se hur stor Kristus verkligen är – och då faller han ned som död. Då lägger den mäktige, den väldige Kristus, sin hand på aposteln och säger: "Var inte rädd." (1:17) Tronvisionen har då som nu två funktioner: att återställa perspektiven och att driva bort fruktan. Det i sin tur är hållbart bränsle för tillbedjan i tacksamhet. Gud är stor. Du behöver inte vara rädd. Kristus har segrat. Fatta mod! Nu ska vi därför se närmre på en annan tronvision i Uppenbarelseboken.

Läs Uppenbarelseboken 5:5-12

Johannes tårar

Det är konstigt att tänka sig en tillbedjan utan tårar. Det finns självklart glädjetårar när synd renas, när relationer upprättas, när kroppen blir läkt eller någon bara förstår hur mycket älskad den är av Gud. Och det finns tårar av ånger, när någon faktiskt gör rätt i att gråta över sin egen synd eller fälla tårar över konsekvenser de egna snedstegen haft för andra människors liv. Men Johannes tårar tillhör inte någon av dessa två kategorier. Aposteln som var fången grät häftigt, med kedjor runt armar och händer, över mänsklighetens hopplösa situation – här illustrerad med att ingen var värdig att öppna boken och se in i den.

Ovärdigheten hos den här världens ledare och makter är plågsamt påtaglig. Vi ser om och om igen hur makt korrumpierar, och hur de som har som uppgift att företräda folket istället bara ser till sina egna intressen:

- Kejsaren i Rom var inte värdig att se in i Guds rådslut.
- Chefen för Riksbanken har inte nycklarna till dödsriket.
- Musikartisten Avicii vann hela världen men förlorade sig själv.

Militärmakt, pengar eller maximal medial uppmärksamhet har aldrig kunnat, och kommer aldrig att kunna ge dig och mig vad vi verkligen behöver. Den här världen är i ett sorgligt tillstånd, om det inte vore för någon som gjort och som fortfarande gör hela skillnaden. Hopplöshetens tårar skulle nu torkas. Och har du själv gråtit dessa tårar, så vill jag visa dig att du inte behöver gråta den typen av gråt längre.

Tronens och trons natur

Låt mig snabbt visa dig några exempel på hur tronvisionen säger fyra avgörande saker om den kristna trons natur. Tron kan alltså innehålla tårar av glädje och tårar av sorg, men inte uppgivenhetens tårar.

- "Se han har segrat" (5:5) – TRONS LOGIK: Kristus är *både* lejon och lamm. Inte antingen eller, utan både och. Kung och offer. En kung som offerar sig. Ett offer till kung. Det kungligaste av alla offer. Svagheten är styrkan. Döden blir liv. Det är alltid seger!

- "Jag såg att mitt för tronen" (5:6a) – TRONS CENTRUM: I tillvarons centrum finns lammet på tronen, och i himlen sker ingen statskupp.
- "Det såg ut att ha blivit slaktat" (5:6b) TRONS VÄG: Härligheten har ett högt pris men det är värt att betala. Lammets väg är lidandet väg. Ingen härlighet utan lidande. Vi får aldrig under några omständigheter rea ut evangeliet.
- "Och de sjöng en ny sång" (5:9) TRONS FÖRNYELSE: Om den inte föder nya sånger är det inte Bibelns räddning. Sångskatten från hela kyrkans historia vittnar om att det är så, och vår generation och kommande generationer får bidra med en strof.

Kristi härlighet

Tronvisionerna återställer perspektiven och visar oss att vi inte behöver vara rädda. Den som tillber – enligt Guds ord – ger sitt gensvar på vem Gud är och vad Gud har gjort och gör och kommer att göra. Tillbedjan är vår gemensamma respons på Guds uppenbarelse i Jesus Kristus.

Det är så det ska fungera. Ingen liten gud. Ingen Kristus utan makt och majestät. Gud ord säger som det är, och vi säger efter. I tacksamhet med alla troende genom alla tider, tillsammans med alla änglarna som står dag och natt framför tronen, bygger vår bekännelse på:

"Du är värdig" (5:9)	Vi säger: Kristus är värdig – din är härligheten
"du har blivit slaktad" (5:9)	Vi säger: Kristus har dött för alla – din är härligheten
"är värdigt att ta emot makten" (5:12)	Vi säger: Kristus har all makt – din är härligheten

Inbjudan

Till sist. Att predika om uppenbarelsebokens tronvision utan att inbjuda människor att lämna sina liv till Gud, är lite som att kasta en dynamit utan att tända på stubinen. Här finns sprängkraft, och den är till för att användas. När den helige Andes sprängkraft detonerar, är det för att alla små gudar i våra liv ska falla, för att alla murar som hindrar tillbedjan ska rämna, för att dörrarna till alla våra fångelser ska öppnas. Och den här tronvisionen vill göra mer med dig och mig, den ska betyda mer för fler. Så låt mig avsluta med att nämna några områden där tillbedjan av lammet verkligen visar sitt rätta ansikte:

Ta emot Kristus – Tronvisionen är i sig alltid, alltid, alltid en inbjudan till att leva sitt liv med Kristus i centrum. Det är så här det står till i himlen och det är så här det borde stå till i ditt och mitt liv. Och har du inte gett ditt liv till Kristus, som gett allt för dig, så kan du får göra det här och nu. Eller är du på väg bort från Kristus? Har du lämnat tron? Då kan du få bjuda in honom igen i ditt liv – idag. Tillbedjan innebär att lämna sig till Gud.

Tacksamhet – Allt det här har Gud gjort för dig och mig i Jesus Kristus. Skuggorna från allt vi tänker att vi saknar faller tungt över oss, otacksamhet grumlar blicken och kväver hyllningssången, tronvisionen tar oss tillbaka till tacksamhetens källa – Gud. Jag inbjuder dig därför här och nu att börja tacka Gud precis där du är! Bara tacka, tacka, tacka. Lyft dina händer, höjd din röst och tacka Gud för att Lammet som sitter på tronen är värdig att öppna boken. Han dog för dig och mig. Han uppstod för dig och mig. Kristus ska regera över dig och mig. Vi vet att det inte kommer att ske någon statskupp i himlen och därför kan vi i en värld fylld av otacksamhet leva i tacksamhet!

Alla folk och i alla världar – Men det här budskapet, det som sjungs inför tronen och som präglat kyrkans lovsång i tvåtusen år, det som väcker tacksamhet, det är inte en inrikesaffär för kristna människors själsliv. Evangeliet är till för alla folk, det ska tas till alla världar. Mission är tillbedjan i rörelse. Och det betyder att varje ny generation av troende behöver få ljus över det faktum att den Gud som samlar sitt folk i tillbedjan runt tronen också sänder sitt folk att predika budskapet om ett Lamm till alla folk, och att vi en dag ska få en värld utan tårar.

Jag inbjuder dig därför här och nu att åter igen eller för första gången överlåta dig till Guds passion. Säg "ja" till det mest självklara av alla beslut: jag ska vara med och hjälpa till att sprida detta budskap i Örebro, i Sverige och till hela världen. Elden kommer kanske inte att brinna på samma sätt som tidigare generationer, men en sak är säker: tronvision är till för att väcka och rikta vår passion!