

## **Välsignad Han som kommer med sanning**

### **President Obamas ankomst**

Den 4-5 september 2013 besökte Barack Obama Sverige. Han var då USA:s president. Hans vistelse i Sverige skulle vara i ett dygn, och han skulle bland annat hinna med att träffa Fredrik Reinfeldt och kungaparet.

Förberedelserna för hans ankomst skedde med extrem noggrannhet och med ett säkerhetspådrag utan like. Svensk polis stängde ner stora delar av centrala Stockholm, och innerstans kollektivtrafik sattes på paus under besöket. Ungefär 2 000 poliser var utkommenderade runt om i Stockholm. Men det var bara de svenska poliserna. President Obama hade ju också, såklart, med sig sitt eget Secret Service-team, med massvis av agenter som landat veckan innan besöket för att skaffa sig all tänkbar information om Sveriges huvudstad. Butiker runt riksdagen och Rosenbad hade fått förstärkta glasrutor, och längs kortegens väg hade brunnslock svetsats fast för att förhindra attentat.

När Obamas flygplan landar på Arlanda väntar prickskyttar runt landningsbanan för att ge honom bästa tänkbara skydd innan han skulle hoppa in i sin bil. Obama har med sig ungefär 600 personer, inklusive säkerhetspersonal och rådgivare, alla med syftet att göra hans 24 timmar i Sverige till en så bra upplevelse som möjligt. Utöver Obamas eget team, flögs det också hit en mängd journalister. Fotografer med långa kameraobjektiv, reportrar med glasögon i pannan, och så en och annan skvallertidning som följde presidentbesöket med stor nyfikenhet.

Sträckan mellan Arlanda och Stockholm färdas Obama i sin superpansarbil, "The beast". Den hade kommit med ett eget flygplan, ett par dagar tidigare. Och E4:an, som de färdas på in till Stockholm, stängs av för att förhindra risken att presidenten skulle behöva sitta i bilkö.

Under sin vistelse i Stockholm ska Obama också besöka Kungliga Tekniska Högskolan. Där har man förflyttat ett 150-tal bilar som stod för nära, och ett stort antal cyklar har bärgats bort från Valhallavägen. Man tömmer också skolans bibliotek på böcker, på grund av risken att någon skulle kunna gömma t.ex. sprängmedel i dem.

Utöver allt detta, kunde man också läsa om hur människorättsaktivister, härbärgen och socialjourer gav rapporter om hur hemlösa människor, tiggare och uteliggare tvingats bort från Stockholms innerstad för att ge Obama en så bra bild av staden som möjligt. Det som inte passar in, det som är lite smutsigt, det vi inte är så stolta över, det rensas bort inför besöket.

Människor som ser presidenten bugar och bockar, ler och vinkar. Och när Fredrik Reinfeldt ska hälsa presidenten välkommen så är han alldeles svettig uppe på flinten. Den röda mattan rullas ut, lamporna tänds – här kommer en av världens mäktigaste ledare.

Och så, plötsligt, efter 24 timmar är hela cirkusen över. Stockholm ser ut som efter ett barnkalas, när ballonger, serpentiner och presentpapper ligger i skrynkliga högar. Showen är över, och alla uppblåsta fasader singlar ner till marken igen. Så går det till när en av maktens stora män kommer på besök.

### **Guds ankomst**

När Gud beslutar sig för att landstiga på jorden och födas som människa, finns inga krypskyttar och poliser på plats. Inga pressfotografer med långa kameranlinser flockas runt stallet och krubban. Ingen sopar vägen för honom. Utan i den obetydliga staden Betlehem, i det lilla landet Israel, där gör Gud sin entré.

Gud väljer att födas i en enkel, fattig familj och redan från början finns det något väldigt uppseende- väckande med hela Jesu födelse. Många känner nog igen berättelsen. Det finns ingen plats på något härbärke och Jesus föds i ett stall, av en ogift tonårstjej. Han läggs i en krubba och förmodligen är det fler djur än människor som blir vittnen till födelsen av världens frälsare.

Inga journalister står utanför stallet för att rapportera från hans födelse. Det blir några herdar, och senare några österländska stjärntydare, som får ta den rollen. Men även här finns det något uppseendeväckande. När vi ser herdarna och de vise männen stå där vid våra julkrubbor så känns det ju väldigt naturligt och självklart. Men herdar på Jesu tid ansågs inte särskilt pålitliga, faktiskt så till den grad att de sällan kallades in som vittnen i rättegångar. Och de tre vise männen var vad vi idag skulle klassa som new age-astrologer.

### **Oväntat**

Och that's it! Det blir inte mer fancy än så. Det är bara att erkänna att det är en relativt blygsam entré som världens räddare, Jesus Kristus, gör. Inga superbilar, inga poliser, inga make-up-artister stylar varken Maria eller Jesusbarnet, inga gatsopare. Det är nästan som att Gud medvetet arrangerar Jesu födelse så att den ska vara så oväntad som möjligt. För vem skulle kunna ana att det var så här det skulle gå till när världens skapare, himmelens och jordens Herre, kliver in på scenen?

Men Jesus själv är medveten om att han är annorlunda än den här världens kungar och ledare. Pontius Pilatus, den romerske ståthållaren, försöker i sitt förhör med Jesus förstå vilken typ av ledare Jesus är. Han frågar:

- *Du är alltså "judarnas kung"?*
- *Säger du det själv? frågade Jesus. Eller har andra talat med dig om mig?*
- *Ser jag ut som någon jude? frågar Pilatus. Ditt folk och dina överstepräster överlämnade dig till mig. Vad har du gjort?*
- *Mitt rike består inte av sådant man kan se och ta på. I så fall hade mina anhängare stridit för att jag inte skulle hamna i judarnas händer. Men det är inte den sortens kung jag är, inte den sortens kung som finns här i världen.*
- *Alltså är du kung trots allt? säger Pilatus igen.*
- *Det är du som säger det svarar Jesus. Som kung föddes jag och jag kom till världen för att vittna om sanningen. Alla som bryr sig om sanningen, alla som har en känsla för sanningen, känner igen min röst.*

Jesus säger att han inte är den sortens kung som finns här i världen. Han är annorlunda. När han rider in i i Jerusalem, gör han det på en åsna; ingen ssuperpansarbil väntar på honom vid Jerusalems portar med air condition och lite väl kylt champagne i kristallglas. Nej, i all enkelhet, på en lånad, dammig åsna rider han rakt in i folkets mitt.

### **Jesus kommer**

Att rida in med en liten åsna i en folksamling, känns kanske inte ultimat varken för åsnan eller Jesus. Men Jesus har en tydlig plan för vilken väg han ska ta. Han vill till folket. Och han styr åsnan med tyglarna så att han kommer rakt in i smeten av människor. Rakt in i det som är mänskligt liv, där kommer Jesus. Och det är en rörelse som inte avstannat eller avtagit.

Jesus kommer. Han kommer nu.

- Till dig som sliter med ditt liv, Jesus kommer.
- Till dig som brottas med oro, ångslan och ångest. Jesus kommer.
- Till dig som sörjer över att ha förlorat någon. Jesus kommer.
- Till dig som inte alls känner att julen är "the most wonderful time of the year". Jesus kommer.
- Till dig som bubblar av förväntan och glädje, Jesus kommer.
- Till dig som längtar efter förändring. Jesus kommer.
- Till dig som inte mött honom ännu, Jesus kommer till dig.

Han kom till folket i Jerusalem, han kommer till oss nu, och en dag kommer han för att göra slut på all ondska, och upprätta sitt annorlunda rike fullt ut.

Hans rike styrs av andra saker är storslagna maktdemonstrationer. Jesus hade kommit till jorden för att vittna om sanningen och sant mänskligt liv. Inte vittna om uppblåsta fasader, välputsade ytor och gator som rensats från allt som sticker ut. Guds son och världens frälsare kommer inte ovanifrån, med dunder och brak, utan han kommer genom att i enkelhet träda rakt in i folkets mitt.

Det finns ingenting som kan bromsa eller sätta käppar i hjulen för den rörelsen. I Jesus ser vi hur mycket Gud älskar oss. Han kräver inte att vi tvättar, sopar och polerar våra liv för att han ska vilja möta oss. Utan han möter oss i befintligt, ovårdat skick.

Aldrig har vi kunnat se Gud så tydligt som nu. Gud har ett ansikte, och det ansiktet är vänt mot dig och mig. Och det ansiktet är Jesus Kristus. Det var därför han kom. Inte för att få stå i rampljuset, ta emot applåder och vinka från storslagna balkonger, utan för att besvara vår längtan efter att hjärtats herre och kung ska rida rakt in i den tillvaro som är vår.

Det här är adventstidens stora uppmaning: ta emot Honom som kommer!