

November 2018

Gå därför ut

**BÖNE-
VERKSTAD**

En längtan efter att fördjupa våra erfarenheter av bön, ledde till att vi under oktober månad inbjöd till en "böneverkstad" i vår kyrka. Fyra torsdagskvällar möttes vi i Ljussgården för att lära oss mer om bönen och dess möjligheter. Kvällarna innehöll lovsång, tillbedjan, undervisning, bön, förbön och delgivning. Varje kväll hade också ett särskilt tema: Den helige Ande, Vilka är Andens gåvor?, Att leva i det profetiska samt Strategisk bön. Över 100 personer var med under någon av torsdagskvällarna, varav några från andra församlingar.

Böneverkstaden avslutades med att vi den sista lördagen i oktober gick ut på stan och mötte Örebroarna med evangeliet. Det råkade sammanfalla med zoombieloppet "Run for Your Life", så det var mycket folk i rörelse. Några av oss stod vid en vagn och serverade kaffe och bullar och samtalande med människor. Andra gjorde en bönepromenad i stadens centrumkärna för att be om att Jesu kärlek och frid ska komma till våra gator. Tre grupper sökte upp människor, samtalande och frågade ödmjukt om man fick be för dem. De möttes av oer-



hört positivt respons. Det kändes underbart att få sprida ljus, värme och kärlek till Örebroarna.

Många vill fortsätta i böneverkstadens anda, och "En timma bön" på torsdagskvällarna har därför från november bytt namn till "90 minuter bön". Här kommer vi att som tidigare be för vår församling och vår stad, men också ha tid för bön och förbön för varandra och att söka Herren och se vad den helige Ande leder oss till framöver.

Anders Sundström

Höst- marknad!



Foto: Anders Bergh

Lördagen den 13 oktober välkomnade Filadelfiakyrkan till höstmarknad med musikcafé. Det blev en lyckad dag, då vi fick se både församlingsmedlemmar och många nya ansikten. Vi fick in sammanlagt 24 317 kronor, som kommer att gå till Filadelfiakyrkans sociala arbete. Stort tack till alla som på olika sätt var med och bidrog till denna dag!

Maria Brengejö, Malin Hessel, Kristina Segerlund, Charlotte Carling, Therése Hovlund och Ester Blomberg



Vad drömmar vi om?

Jag är femton-tjugo år äldre än de ungdomar jag arbetar med. Det är på ett sätt inte så länge sedan jag var i deras ålder. Men skillnaden mellan mitt liv då och deras liv nu är enorm.

Det finns statistiska undersökningar som säger att vi är lyckligast i världen. Andra säger att vi aldrig har mått så psykiskt dåligt som nu. Speciellt bland ungdomar ökar den psykiska ohälsan.

När jag pratar med mina kollegor som jobbar med ungdomar i andra församlingar är det framför allt den senare bilden vi känner igen oss i. Vi ser ungdomar som bränner ut sig innan de slutar gymnasiet. Vi ser panikångestattacker och depressioner.

Något skorrar, och man kan fundera över vad det beror på. Är det betygssystemet? Miljöhoten? Sociala medier? Ett samhälle med allt mer krävande och kvävande ideal? Våra ohämmade möjligheter till lycka som leder till orimliga förväntningar? Jag har mina spekulationer, men egentligen inga bra svar.

Och det vi ser hos den unga generationen är ju inget nytt. Det är väl egentligen bara en accelererad och aggressiv variant av samma sjukdom som vi äldre också drabbats av. Vi känner ju tyvärr igen oss i både utbrändheter, panikångest och depressioner. Psykisk ohälsa har blivit den nya folksjukdomen som breder ut sig, och som drabbar såväl gammal som ung.

Har Gud något att säga om det här? Har vi som kyrka något att bidra med?

I en tid när förväntningarna hopar sig över oss, kan kyrkan och Gud nästan kännas som den där extra bördan som knäcker åsnans rygg.

Förutom att vi som alla andra ska ha lyckade liv på alla områden, med meningsfulla och framgångsrika karriärer, snyggt renoverade och inredda bostäder, och där allt från resorna till joggingturen, ja till och med familjen (!), ska vara instagrammable. Då kan servicegrupp, gudstjänst och husgrupp kännas som det där extra strået som får nivåerna av stresshormoner att skjuta i höjden. Pusselbiten som inte passar in i det ökända livspusslet.

Och Gud förvandlas lätt till den stränge arbetsgivaren som står där vid sidan av och manar på oss med ständigt nya tillväxtmål och effektiviseringskrav. Som alltid kräver lite mer arbete av oss. Där vilan är något man måste tjäna ihop till eller något man unnar sig med dåligt samvete, samtidigt som man hoppas att Gud ser mellan fingrarna. Men är det det som är att vara kyrka? →

Månadens missionärer: Victor och Solevi John



Sedan Solevi John slutade sitt arbete på EFK, har hon möjlighet att oftare och i längre perioder vara med sin man i arbetet i Indien – det land där hon tillbringade många av sina barn- och ungdomsår. Här kommer en färsk rapport från deras arbete, som bland annat handlar om att träna och inspirera ledare:

Sedan början av oktober är Victor och jag tillbaka i Indien. Victor hann inte mer än landa innan han åkte till Sydkorea för att undervisa 60 församlingsplanterare från Centralasien. De hade många frågor och funderingar. Det blev intensiva dagar med härliga människor som arbetar hårt och under förföljelse, med en brinnande iver att vinna sina landsmän och utbreda Guds rike.

forts. →

Gud vill vara hela livets Gud

Gud vill inte vara vår hobby, något vi ägnar oss åt på vår fritid när vi har lite tid och ork över och vill förverkliga oss själva. Han vill vara hela livets Gud.

Församlingsledningen drömmer om att ”Ge det vidare”. Om att vara en kyrka för hela livet och för hela människan. En församling som karakteriseras av tjänande. Vill vi det?

Kombinerat med vår tids livsstil och ideal är det kanske dömt till att antingen bli fina ord på ett papper eller till att bränna ut oss. Men tänk om vi kunde våga drömma om något annat? Att få utmana livspussel och ekorrhjul. Att tillsammans få forma en annan verklighet och ett annat liv, där andra ideal kan få råda.

Isak Spjuth



(forts.)

Den 18-20 oktober, under den hinduiska högtiden Dusshera, var det dags för den årliga Bhojpuri-konferensen. Den hölls i Patna, huvudstad i delstaten Bihar.

Vi fick hyra ett katolskt center som hade en bra samlingslokal, mat och boende. Eftersom det är förföljelse har vi begränsat konferensen så att bara församlingsledare kunde få komma och några från olika platser. Ca 250 personer deltog och "Bihar Peace Festival" öppnade med att ett stort knippe ballonger med temat skrivet på sändes upp. Lovsången och glädjen var överväldigande, bönen och gemenskapen varm och innerlig. Några amerikanska gäster deltog och delade Guds ord.

Guds Ande var närvarande och förkrosselse, överlåtelse och villighet att tjäna Herren mer än någonsin kännetecknade konferensen. Under gruppsamtalen kom många frågor om hur man skulle göra under förföljelse, och man delade erfarenheter. Kvinnor vittnade om hur deras hem och familjer blivit förvandlade när de börjat följa Jesus. När nattvarden var slut utmanade Victor dem med att säga "Det finns bröd och vin kvar. Vem är det till för?" Svaret kom: "De som ännu inte hört men kommer ta emot Jesus. Vi vill åka hem och fortsätta att gå till nya områden och vinna fler."

Victor har fortsatt vidare till en konferens i Chiang Mai i Thailand tillsammans med tre ledare från ASSI. Ca 30 ledare från Haiti till Kambodja deltar där. Ledaren från Haiti är 23 år och har startat 7 000 församlingar. Ofattbart men välsignat.

Redan första veckan jag var i Gorakhpur fick jag glädjen att vara med på en kurs om "Barns rättigheter" som EFK:s medarbetare Anneli Nilsson hade hand om. Helen Svensson kom från Sverige och var också med och undervisade. Lärare och förskolelärare från ASSI:s projekt samlades där, och det var glädjande att se hur de under dessa dagar fick en djupare förståelse och större perspektiv. Ledorden var Vad? Hur? och Varför? Det fanns en vilja att utvecklas och att få lära mer om hur vi ger de bästa förutsättningarna till barnen vi arbetar med. Drama, lek och pyssel var uppskattat. Deltagarna återvände med många nya intryck och önskan att ge barnen de möter kärlek och omsorg, så att de vågar drömma om en framtid.

Det är med stor glädje och tillförsikt vi fortsätter arbetet, för det bär frukt. Tack för er trohet i bön för Indien!

Solevi John



Lovsång, bön och glädje under konferensen i Indien

Ljuslimtar i vintermörkret:

Advent närmar sig, och det är dags för **julkören** att börja öva!



Nästa övning är tisdagen den 20/11 och det är inte för sent att hoppa på tåget. Kören sjunger på förmiddagsgudstjänsten den 1:a advent (2/12) och sedan blir det julkonsert den 15 december.

På eftermiddagen samma dag som julkonserten, välkomnar integrationsrådet till **mångkulturell julfest**, vars gäster också inbjuds till konserten.

Och redan vecka tidigare, lördagen den 8 december, har barn- och ungdomsverksamheterna sin **julavslutning**.

Två angelägna samlingar i november:

På församlingsmötet den 18 november är det dags att fatta beslut om vår vision.

Den 20 november träffar församlingsledningen rådets olika sammankallande, för att samtala om nästa års budget. FL kommer också att presentera ett första utkast till ny organisation för församlingen, för att få synpunkter och påbörja ett samtal om den.



I kyrkan i november

English translation available at Sunday morning services (11am).

LÖRDAG 3 NOVEMBER

11.00 Allhelgonagudstjänst med ljusständning för hemgångna medlemmar. Anders Sundström, Öjvin Berbres, Anders Bergh

SÖNDAG 4 NOVEMBER - En dag i missionens tecken

11.00 Gudstjänst med nattvard och offergång till missionen. Andreas Dagerlös, Therése Hovlund m.fl.
18.00 Tema mission: "Guds under i Afrika"
Anneli o Andreas Dagerlös, a capella-gruppen Akleja

TISDAG 6 NOVEMBER

10.00 Berea, samtalsgrupp för män: "Ett intressant möte med Jesus". Bibelsamtal med Rune Frödin
19-21 Start för advents- och julkörprojektet

ONSDAG 7 NOVEMBER

19.00 "Ett med dem", bön för den förföljda kyrkan

LÖRDAG 10 NOVEMBER

15.30-18.30 "Äktenskapets andliga friskvård". Anmälan till therese.hovlund@filadelfiaorebro.se

SÖNDAG 11 NOVEMBER

11.00 Gudstjänst: "Det bekymmersfria livet". Ellen Hemström, Dan-Erik Sahlberg m.fl.

TORSDAG 15 NOVEMBER

7.30-8.00 Tikva träningspass (Anmälan)

FREDAG 16 NOVEMBER

18.00 Bön för Örebro i Vasakyrkan

SÖNDAG 18 NOVEMBER

11.00 Gudstjänst: "Det valfria livet". Erika Bergman, Jakob Hemström m.fl.
ca 13 Församlingsmöte

Varje vecka i kyrkan:

Söndag 10.15-10.50 Bön i kapellet
Onsdag 15.30-18.30 Öppen kyrka
Onsdag 16-18 Lässtugan, språk- och läxhjälp för nysvenskar
Torsdag 16.30 Al Massira på persiska
Torsdag 18.30 90 minuter bön

TISDAG 20 NOVEMBER

10.00 Berea, samtalsgrupp för män:
"Den gula boken" med Rune Frödin
18.00 Församlingsledningen möter rådssammankallande

TORSDAG 22 NOVEMBER

7.30-8.00 Tikva träningspass (Anmälan)

LÖRDAG 24 NOVEMBER

10.00 Bibel & Brunch för unga vuxna

SÖNDAG 25 NOVEMBER

11.00 Gudstjänst: "Det lyckliga livet". Isak Spjuth, Sven Brengesjö, Kristoffer Sjöberg m.fl.
18.00 Tema mission: "EFK gör missionen möjlig!"
Thorine Arenius, Stefan Larsson m.fl.

TORSDAG 29 NOVEMBER

7.30-8.00 Tikva träningspass (Anmälan)

FREDAG 30 NOVEMBER

14.00 RPG Annorlunda fritid: "Du lilla ljus", advents- och julsånger med Therése Hovlund och Frida Enblom. Adventskaffe.

SÖNDAG 2 DECEMBER - 1 advent

11.00 Adventsgudstjänst med Ellen Hemström, kör, barnkör och orkester

Barngrupper varje vecka :

Sö 11-12.30 **Barnens gudstjänst** (ej 4/11)
Miniskatten, ca 2-4 år
Skatten, 4-9 år
After9 söndag, åk 4-7
Ti 18-19.30 **Nybyggarscout** från åk 3
Fr 18.30-20.30 **After9 fredag**, åk 4-7 (ej 2/11)

Barn- och ungdomskörer:

On 16.45-17.30 **Musiklekis**, 4-6 år
On 16.40-17.25 **Barnkören**, förskoleklass-åk 3
On 17.30-18.30 **Soul Children**, åk 4-9
To 10-11.30 **Småbarnsmusik**, 0-ca 3 år (ej 1/11)

Ungdomarnas program:

On 18.30 **Konfa**, åk 8
Onsdagsgrupper, åk 9-3
Lö 19 **Chilladelfia**, åk 7 (ej 3/11)