

## Mission – Här börjar berättelsen

Här följer en sammanfattning av predikan + några frågor att reflektera och samtala kring.

### Läs Markus evangelium 1:1-18

När min körskollärare gav en uppmuntran, avslutade han alltid meningarna med ett MEN. Vi lever i omtumlande tider som av många upplevs hotande. Ofta har vi anledning att lägga till ett MEN. Det är varmt, skönt och soligt – men är detta normalt eller en del av ett större hot från klimatet? Vi badar i ett svalkande hav – men i vetskapen om att havet lider av plast och föroreningar. Upplevelsen kan vara att världen driver mot en oundviklig avgrund, styrd av galningar som faktiskt har kommit till makten i fria demokratiska val.

Bibeln ger dig rätt. Tidernas omvälvning är inte ny. Men det finns ett stort och väldigt avgörande MEN. Det är inte den enda storyn. Det finns en annan story, som finns som en mot-berättelse, ett trotsigt: ”JA fast nu är det ju så här . . .” Den berättelsen är evangeliet. Det är som ett trotsigt MEN som det ska förstås. Det som verkade som dårskap var Guds vishet. Det som såg ut som nederlag var Guds oändliga seger.

### 1 HÄR

Vad innebär det? Att evangeliet börjar på en fysisk plats i historien. Det är inte en fritt flytande princip, utan får sitt direkta nedslag på en specifik plats. Det är också detta som möjliggör evangeliets allmän- giltighet. Genom att Guds rike börjar på en geografisk punkt kan de geografiska gränserna också vidgas, utmanas och sprängas. Ett barn föds i Betlehem, flyr till Egypten och växer upp i Nasaret.

Missionen har också haft sin början. Ofta har det börjat väldigt smått, oansenligt. Någon åker någonstans, slår upp sitt tält, bygger sin hydda osv. Det börjar smått. Så är det med Guds rike. Tänk på det som Jesus förklarade: ett litet frö som läggs i jorden och gror och växer upp till en stor planta. Eller en liten bit surdeg som till slut genomsyrar hela degen.

Just det faktum att evangeliet fick ett HÄR gör det också relevant att gå från HÄR till DÄR. Är det möjligt att hitta frälsning HÄR, måste det också vara relevant att gå dit – och dit osv. Om du visste på vilka avlägsna platser på jorden EFK har planterat församlingar!

Idag finns en massa DÄR som behöver förvandlas till ett HÄR. Det är missionens drivkraft. Visserligen är många platser redan nådda, men fortfarande finns det områden och kulturer i världen som idag utgör ett DÄR, men som genom missionens kraft kan bli HÄR. Det handlar inte om att repetera kulturimperialism, utan om att Guds rike kan bli en del av alla kulturer, förverkligas i alla sammanhang och ta sig uttryck i alla språk, länder osv.

### 2 BÖRJAR

Också i tiden har Guds rike tagit sin början. Det finns en viktig evighetsaspekt i evangeliet, men det är också en avgörande sak att Gud gick in i tiden när Jesus uppträdde. Det grekiska ordet är *archä* - begynnelsen. Det är samma uttryck som används om hur Gud skapade allt i tidens början.

Tidsaspekten är ofta en faktor som skapar tvivel i människor. Antingen kommer Gud för sent, eller så är det jag som har missat tåget. Jag har aldrig tid, hinner inte, eller så går tiden alldeles för långsamt. Någon som fick cancerbesked i mogen ålder sa: ”Jag sörjer inte att jag ska dö, jag sörjer att jag aldrig levte.”

Tiden är ofta skrämmande. Här behövs goda nyheter. Genom Jesus frälste Gud tiden. Han tog hand om det *förflutna* – skulden och skammen. Han finns hos dig *nu*, och *framtiden* finns i hans händer genom det hopp han har gett oss. Evangeliet skapar vila.

Tidsaspekten är inte oviktig i missionen. Ett tag var det avgörande: Jesus kommer snart – därför är det bråttom! Inför millennieskiftet talades det om att nå onådda folkgrupper innan tiden gick in ett nytt årtusende. Idag talar vi sällan om Jesu återkomst eller om att hinna nå de onådda.

Ett av missionens viktigaste uppdrag är att frälsa tiden, och få dåtid, nutid och framtid att hänga ihop. Att bli en del av den stora berättelsen. Försonad med det förflutna, rätt perspektiv i nuet och med hopp om framtiden.

Guds rike har en överordnad tidsform – presens. IDAG är frälsningens dag. Kyrkan behöver idag fräslas från historiens nostalgi (eller börda) och inse att idag, oavsett vilken tid vi lever i, är frälsningens dag och idag finns ett uppdrag, en mission.

### 3 GLÄDJEBUDET

Ett glädjebud (evangelium) är gott budskap. Ett budskap om hopp i en hopplös tid. En motberättelse, ett trotsigt MEN . . .

Glädjebudet handlade om Kristus, men det startade inte där. I nästa andetag berättar Markus om kamelhårsmannen, Johannes Döparen. Det står att hela Judéen och alla i Jerusalem kom ut till honom. Något i det Johannes stod för svarade mot människors längtan. De kom ut till honom, det fanns en dragningskraft. Vad var det som drog i människorna? Johannes *”förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop.”*

Det är liksom grundstenen i evangeliet: de goda nyheterna. Att människor faktiskt vill komma tillrätta med sina liv. Evangeliet stämmer mot människor längtan.

Ett exempel är Hesekiel, som jag mött i Kiwangwa. Han har en sådant vittnesbörd. Innan han blev en kristen rökte han, drack och slog sin fru. Efter att han tagit emot Jesus hade han ordnat sitt liv, slutat dricka och röka och slutat att slå sin fru. Där fanns vittnesbördet. De goda nyheterna om att det går att få riktning, styrelse och mening med sitt liv.

Det finns nåt befriande i att få ordning på sina begär. Det görs med vanliga hederliga tråkiga dygder så som måttlighet, renhet, ärlighet, sanning, kyskhet osv.

### 4 Att förbereda marken

Men evangeliet om Jesus Kristus Guds son, börjar med en kamelhårspredikant. Varför behövde evangeliet började med en annan predikant än själva huvudpersonen?

Vad Johannes gjorde var att han banade väg. Han gjorde en landningsplats för evangeliet. Om du ska så, måste marken förberedas. Du kan inte bara ge dig ut på ett gärde, igenvuxet och stenigt och sprida ut din sådd. Samma sak med evangeliet: marken måste förberedas.

Mission har ofta handlat om att förbereda marken, eller skapa en landningsplats. Det kan handla om att erbjuda sjukvård, vaccination, engelskakurser eller bara genom uthållig närvaro på en svår plats.

Vad behövs det för landningsplatser idag? Var och i vilka sammanhang behöver marken beredas för att evangeliet om Jesus Kristus, Guds son, ska kunna landa, få kropp osv. Att bana väg innebär att du behöver hitta vägar där det inte finns några vägar. Röja, gå dit ingen annan gått osv.

**Avslutning**

Missionen har ett viktigt MEN-uppdrag. Tvärtom mot min körskollärare så behöver vi inte avsluta en positiv mening med ett men, utan sätta MEN i trots mot det negativa:

- Områden, platser och länder som verkar hopplöst förlorade – men det finns alltid hopp.
- Tider som verkar vara försent – men det finns alltid en framtid.
- Det kan verka svårt – men det finns alltid en väg framåt.

**FRÅGOR FÖR REFLEKTION OCH SAMTAL:**

- 1) Hur tänker du om att evangeliet kan förvandla DÄR till HÄR
- 2) Hur tänker du om att Gud kan frälsa tiden? På vilket sätt behöver människan idag Guds hjälp med att förhålla sig till tiden?
- 3) Vilka vägar och landningsplatser för evangeliet kan din lokala församling vara med och röja idag?