

Gud gör något nytt – Maria

Läs Lukas evangelium 1:34-35, 41, 43

En ung flicka får besök av ärkeängeln Gabriel. Man vet inte exakt hur gammal Maria är men man brukar tänka sig någonstans runt 13, 14 år då man vanligtvis blev trolovad. Gabriels hälsning till Maria är att hon ska föda en son som ska heta Jesus. Det är verkligen något helt nytt som Gud planerar att göra. Guds son ska bli människa. Det är något stort och det är något som profeter talat om långt tidigare, t.ex. Jesaja som 700 år i förväg säger *”ett barn blir oss fött, en son blir oss given.”*

Det är ju förstås det stora i den här texten, men det är också intressant att lägga märke till vad som står om den helige Ande. Anden gavs i Gamla Testamentet till kungar, domare och profeter. Men här, i samband med att Jesus är på väg att bli till, kommer den helige Ande över både Maria och Elisabet. Två helt vanliga kvinnor som inte alls hade någon status eller hög ställning.

När Jesus är på väg att bli till, förändras också Andens roll. Den ges senare som en gåva till alla som omvänder sig och låter döpa sig i Jesu Kristi namn. Jesus kallar den helige Ande för Hjälparen, och menar att det är han som ska fortsätta Jesu verk när denne gått till sin Fader.

Det är Jesus som ska födas genom Maria genom den helige Andes verk. Detta är ju naturligtvis en exklusiv händelse som aldrig mer kommer att inträffa, MEN det är samtidigt en förebild för dig och mig. Jesus säger till Nikodemos att den som inte blir född på nytt – född av Anden – (alltså precis som han själv blev till) kan inte se Guds rike.

Jesus vill födas även i vårt inre. När det sker då blir det verkligen något nytt. Ta Oscar Osorio t.ex. Han var en hemlös, kriminell alkoholist som blev född på nytt och använd av Gud till något fantastiskt i de colombianska fångelserna, där bara förra året 32 000 fångar kom till tro. Eller ta Sebastian Stakset som sprider kärlek till alla svenskar i stället för att som förr hålla på med hat och droger. Det nya som Gud gör i Maria, gör det möjligt även för oss att bli nya skapelser i Kristus Jesus. Paulus skriver: *”Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: ”Abba! Fader!” Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. (Rom 8:14-17)*

När Maria varit med om sin omtumlande upplevelse, berättade ängeln att också hennes släkting Elisabet väntade barn. Elisabet hade varit ofruktbar, så även där hade Gud gjort ett under. För Gud är ingenting omöjligt! Maria bestämmer sig för att söka upp Elisabet som bor ungefär 12 mil bort. Hon vill berätta för om sitt änglabesök, vad ängeln sagt och vad som väntar henne, men också få säga till Elisabet att hon vet att Elisabet väntar barn. Det är två hemligheter som Maria bär med sig, och som hon nu ska få dela. Men vad tänker hon? Kommer Elisabet att förstå? Hur ska hon lägga upp det?

Efter en lång färd kommer hon till Sakarias och Elisabets hus. Men när hon kommit fram, och just ska börja berätta om det fantastiska hon varit med om, blir hon helt överrumplad: det är Elisabet som berättar för Maria vad som hänt och inte tvärtom. Elisabet vet om att Maria väntar barn. Och inte vilket barn som helst. *”Min Herres mor,”* säger hon. Men hallå, det är en ung flicka som kommer, inte en mor. Det går inte ens att se att hon är gravid. Och ännu mindre förstå att detta barn är en Herre och frälsare.

Man kan verkligen undra om Elisabet är medveten om vad hon säger. Hon kanske har fått en uppenbarelse om detta? Det vet vi inte, men det står inget om det, och det verkar som att hon får orden när barnet sparkar till i magen. Anden kan verka så där spontant. Anden kan få dig och mig att säga saker

som vi inte har koll på, men ändå är precis mitt i prick. Det profetiska är starkt över Elisabet här. Det är inte säkert att hon förstår vidden av det hon säger.

Vilken stor glädje för båda två detta möte är! Gud har genom Anden verkat i dem båda och fört dem samman. Undret som är på väg att ske blir naturligtvis en stor bekräftelse och glädje hos dem båda.

Framöver kan vi läsa i Apostlagärningar om liknande mönster när Gud gör något nytt. Paulus blir blind, men Herren talar till Ananias om vad som hänt. Han söker upp Paulus, och när de möts så ber han för honom, och då kan han se igen. Paulus döps och får sin kallelse förmedlad av Ananias. Petrus får se en syn med en stor linneduk med djur på som han ska slakta och äta. Han förstår inte, men Gud hade talat med den italiiske officeren Cornelius om att han skulle skicka två män till Joppe, där det skulle finnas en Simon som kallades för Petrus. Han får följa med till Cornelius och berätta om vad synen betydde.

När Gud gör något nytt i Marias liv och för Paulus och Petrus så involveras flera. Det är ju ett väldigt stärkande sätt för dem att förstå att Gud och ingen annan har full kontroll på det som sker.

När Gud vill göra något nytt talar han, men för att få det verkligt sanktionerat så använder han flera personer. Det var ju faktiskt så som hela den här predikoserien kom till. När vi sökte Herren tillsammans i bön förra året under en stor kris i församlingen, var det just detta budskap som kom fram flera gånger hos flera personer: *"Se, Jag gör något nytt."* Var det en slump, eller är det så att Gud faktiskt är på väg att göra något nytt här mitt ibland oss? Vad tror du? Vi kanske inte ser det just nu men det är på väg. Jag vill tro det. Jag vill hålla fast vid det.

*Han gör mäktiga verk med sin arm, han skinrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa. (v. 51-52)*

Detta är ett kort utdrag ur den bön eller lovsång som Maria framför när Elisabet sagt att hon väntar barn. Hon är alldeles överväldigad och tacksam till Gud för vad han har på gång. Hon förstår att de planer som Gud gör är stora och mäktiga. Detta är helt sant, det vet vi, men det tar ganska långt tid innan det Maria uttrycker verkligen sker.

"Åt mig har getts all makt i himmel och på jord." säger Jesus. Han har verkligen makt att omstörta allt vad makt och rikedom heter. Men det är viktigt att notera att det inte skedde på en termin eller ens några år. Det var först 30 år senare, när Jesus trädde fram fullt ut i tjänst, som det började ta fart på allvar.

När Gud vill göra något nytt i församlingen här, eller kanske i ditt och mitt liv, kan det också ta sin tid. Vad blir det av allt? Vad ser vi? Flera profetior har ju kommit till oss om att muren ska rasa och vattnet flöda fram här, ut till vår stad. Det har vi inte sett än, och vi kanske tvivlar. Men har Gud sagt något, så kommer det att ske. Det är under tiden som vår tro och tillit till honom provas. Abraham fick vänta i tio år innan Sara blev med barn och födde löftessonen.

När Gud gör något nytt så kan det – som här – också börja i väldigt liten skala. Det är stort det som sker, men det sker i det fördolda. I det lilla och inte i maktens korridorer utan hos en ung 14-årig flicka. Detta är också något som profeten talar om: *"Märker ni det inte? Det spirar redan."* säger Jesaja. Nej, det är ingen som märker någonting. Det är nästan tvärtom. Det är så litet att det inte syns.

Detta är Guds rikes lag. Det som händer kan börja som ett litet senapskorn, men när det växt upp är stort som ett träd, så att himlens fåglar kan komma och bygga bo i det.