

## **Gud gör något nytt – David**

Här i församlingen predikar vi från en predikoserie som heter Gud gör något nytt. Idag ska vi titta på kung Davids liv. Israel var ett land som längtade efter en kung. Men det var ett speciellt land. Gud hade sagt att han skulle leda folket och att de inte skulle ha någon kung utom honom. De var först fångar och slavar i ett land som hette Egypten, men Gud hjälpte dem därifrån på ett fantastiskt sätt och såg också till att de kunde komma hem till sitt eget land. När de var där, ville Gud att de skulle ledas av honom. Men allt eftersom åren gick, ville man i alla fall ha en kung därför att alla andra folk hade det. Gud lät deras vilja ske. En man som hette Samuel och levde nära Gud fick uppdraget att välja kung. Han valde en ståtlig ung man som hette Saul.

Alla trodde det skulle bli så bra men det blev det inte. Saul var inte lydig mot Gud och eftersom folket var Guds folk, kunde han inte vara kvar. I stället bestämde Gud att det skulle utses en ny kung. Samuel gick då till Betlehem. Gud sa till Samuel: Titta nu inte på utseendet. Människor tittar till det yttre men jag ser till hjärtat. I Betlehem fanns en man som hette Isai och hade sju söner. Han trodde någon av de äldre skulle passa som kung, men Samuel sade nej. Istället skickade han efter den yngste, David, om var ute på fälten och tog hand om sina får.

Gud sade till Samuel att det var David som skulle bli kung. Så smorde han honom till blivande kung. Men fortfarande var det Saul som var kungen. Det skulle han vara så länge han levde, och sedan skulle David ta över. Det visade sig väldigt snart att David var annorlunda. Det står att han var en man efter Guds hjärta. Hjärtat kan betyda vem älskar jag, vem tillhör jag, vad vill jag? När Gud får tag i en människas hjärta, gör han något nytt därinne. Man blir född på nytt. Då lever man inte sitt liv själv, utan låter Gud få leda en genom livet. För David blev detta helt fantastiskt. Hans liv blev ett äventyr. Han var en fåraherde som blev kung. Det tog tid och det var besvärligt, men livet igenom var Gud med David och ledde honom.

### **Gud gör något nytt – när vi tar emot honom. Läs Psalm 23**

Gud var med David så att han kunde besegra jätten Goljat, som var 3 meter lång och tillhörde ett fiendefolk som hette filistéerna. Han ville slåss mot en israelit, och sade att den som vinner får den andres folk som slavar. Ingen vågade ställa upp, de var skräckslagna. Men David kom och hörde hur Goljat talade illa om Gud och bestämde sig för att strida mot Goljat trots att han var mycket mindre. Man satte på honom en rustning, men den var för tung så han ville inte ha den, utan hade bara en slunga och några stenar med sig. Goljat tyckte att David såg ut som en liten hund och tyckte att han såg fjantig ut, men David plockade upp en av sina stenar och skickade iväg med slungan. Den tog i pannan på Goljat så att han föll ihop och dog.

Det var nu som Saul fick upp ögonen för David och bjöd hem honom till sig och anställde honom. Han visste i det här läget inte att David var smord till ny kung. David skulle ansvara för krigarna Samtidigt jublade folket över att han besegrat Goljat, och man hyllade honom så Saul började bli avundsjuk på David. Det gick så långt att Saul ville döda David.

Så David tvingades fly från palatset där kung Saul bodde. Men Saul tog reda på var David befann sig, och sökte upp honom tillsammans med sina soldater. Nu fick David fly ut bland bergen i öknen så att Saul inte skulle få tag på honom. Men Saul gav sig ut i bergen också, och vid ett tillfälle gömmer sig David i en grotta så att Saul inte ska få tag i honom.

Men så behövde Saul gå på toaletten. Det fanns ju inte i öknen så han går in i en grotta för att göra det. Och det är i samma grotta som David gömmer sig. Nu är det spännande. För nu säger Davids kompisar som är med honom att han ska döda Saul. *"Förstår du inte att Gud har gett dig detta tillfälle. Han vill ju döda dig men nu har Gud gjort det möjligt för dig att döda Saul."* Men David känner att det inte är rätt. I stället skär han bort en liten flik på Sauls mantel. När Saul sedan gått iväg, kliver David ur grottan och

visar upp fliken och ropar på Saul: *"Saul min kung!"* Och så faller han ner på marken och bugar sig och säger: *"Jag kunde dödat dig men jag vill dig inget illa. Gud får själv ta hand om den saken. Det är inte min sak att göra."* Då började Saul att gråta och ångrade sig.

Gud är med oss i besvärliga situationer. Vi kan få hjälp. Det här livet kommer innehålla problem och svårigheter, men vi kan hämta kraft och styrka i bönen. Då gör Gud något nytt. Om vi litar på Gud och inte tar saken i egna händer då kommer vi se att Gud leder oss igenom svårigheter. Då blir vi starkare som människor.

### **Gud gör något nytt – när vi ber o hjälp. Läs Psalm 142:1, 6-8**

Efter ett par år dör Saul och David blir kung efter honom. Det går väldigt bra för David och hela folket. De vinner massor med krig. Landet blir större. Det är ordning och reda. Folket mår bra. Jerusalem blir landets huvudstad. Gud är nöjd och välsignar David. Allt är bra, men då inträffar den stora katastrofen. Det går kanske lite för bra för David. Han, som förut stred för sitt land, tar det nu lite lugnt och vill njuta av livet. Han blir frestad att älska en kvinna som är gift. Hon heter Bat-Seba.

Fast David har en egen fru så gör han denna kvinna med barn. Inte bra. När det inte går att dölja det han gjort, ser han till att hennes man Uria blir dödad i ett krig så att han kan gifta sig med henne också. Inte bra. Gud sänder profeten Natan till David. Han säger: *"Två män bodde i samma stad, den ene rik och den andre fattig. Den rike ägde får och kor i överflöd, den fattige ägde ingenting utom ett enda litet lamm, som han hade köpt och fött upp. Det fick växa upp hos honom och hans barn. Det åt av hans bröd och drack ur hans bägare och låg i hans famn. Det var som en dotter för honom. En dag fick den rike en gäst, men han ville inte ta något av sina egna djur för att laga till det åt sin gäst utan tog den fattiges lamm och anrättade det."* David blev ursinnig och sade till Natan: *"Så sant Herren lever: den mannen har förtjänat döden. Och lammet skall han ersätta sju gånger om, för att han handlade som han gjorde och var så obarmhärtig."* – *"Du är den mannen"*, sade Natan. Nu kraschar allt för David. Han är ledsen och ångrar sig.

### **Gud gör något nytt – när vi gjort fel. Läs Psalm 51:1-4, 12**

Men kan Gud verkligen förlåta David efter detta. Ja det kan han faktiskt. Gud förlåter David, men det han ställt till med skulle få konsekvenser. Så är det för oss också. Det finns förlåtelse att få när vi gör fel om vi erkänner det och ångrar det. Men det vi har ställt till med mot andra människor får vi leva med. Inför Gud kan vi ändå känna att vi har frid i hjärtat. Det är precis det som David beder om. Han ber om ett rent hjärta.

Gud gjorde något nytt i Davids liv flera gånger. Först när David tog emot Gud i sitt liv. Han fick vandra genom livet med Gud. Sedan när han bad om hjälp. Situationen förändrades. Sedan när han gjort fel. Han blev förlåten.

Jesus var av Davids släkt. Båda föddes i Betlehem och båda var kungar i Israel men på olika sätt. Jesus är Kungars kung. Det är Jesus som vi tar emot i våra hjärtan. Det är honom vi följer genom livet som hans lärjungar. Det är i namnet Jesus vi kan be och se att han kommer till vår hjälp. Det är Jesus som blev lammet (som Natan berättade om) som offrades för våra synders skull. Det är genom Jesus vi får förlåtelse. Det är Jesus som gör något nytt i våra liv idag.

### **FRÅGOR FÖR REFLEKTION OCH SAMTAL:**

- 1) Psalm 23: Speglar den ditt liv och din vandring med Gud? Vilka skillnader blir det mellan att leva ett liv överlåtet åt Gud och ett liv utan Gud?
- 2) Psalm 142: David dödade inte Saul trots att hans vänner såg det som Guds tillfälle. Han bad om hjälp och lät Gud handla. Vågar du lita på Gud och att han kommer med sitt bönesvar eller tar du gärna saken i egna händer? Hjälper Gud alltid när det kniper?
- 3) Psalm 51: Idag säger många "Jag ångrar ingenting!" Vad gör det med oss när vi inte upplever förlåtelse? Är det många idag som lever med brustna hjärtan?