

En generös gemenskap – Fri att ge

Här följer en sammanfattning av predikan + några frågor att reflektera och samtala kring.

Läs Lukas evangelium 19:1-10

"Skynda dig ner, Sackaios, i dag skall jag gästa ditt hem." (Lukas 19:6)

Jesus är på väg till Jerusalem. Han passerar Jeriko på vägen dit. Ryktet har gått. Snart kommer han, han som alla talar om och som alla vill möta. Det är massor med folk som samlats mitt i staden för att kunna få se honom. När Jesus kommer gående där, får han syn på Sackaios som har satt sig i ett träd. Jesus vill gå hem till honom. Sackaios av alla? Vem var han? Varför just han?

Sackaios hade hand om tullen och var rik. Folket kallade honom syndare, men Jesus kallade honom vid namn, vilket visade att han var känd av Jesus och att han var betydelsefull. Jesus hade ganska ofta personliga enskilda möten med människor som senare visade sig hade stor betydelse.

I mars i år besökte Oskar Osorio besökte Örebro. Han har startat ett makalöst fängelsearbete i Colombia. Bara förra året kom över 32 000 fångar till tro där, och i fängelserna finns det nu pastorsutbildningar för nykristna fångar. "Det är helt galet". Men hur började allt? Jo, det började med att en pastor gick under broarna och predikade för de hemlösa om att Jesus Kristus känner dem och älskar dem. En av dessa var Oskar som var alkoholist, kriminell och analfabet. Han lyssnade på denne pastor, tog emot Jesus, blev frälst och så började Gud använda honom till något fantastiskt.

Jesus är generös med sin tid och sitt umgänge. Genom det blir Sackaios förvandlad och folket fick något att fundera över. Pastorn fick syn på Oskar. Är det något som vi människor har som ett grundbehov så är det att bli sedda och bekräftade. Tänk om vi alla mer kunde ha Jesu blick när vi möter människor. Att vi bjuder till, är generösa, är villiga att se människor utan förutfattade meningar. Vi, du och jag, kan förlösa människor genom en varm blick, ett enkelt handslag, genom att visa intresse och att vilja umgås. Den person vi möter kan bli förvandlad och använd av Gud på ett sätt som vi inte kan förutse.

"Alla som såg det mumlade förargat" (Lukas 19:7)

Sackaios var ansvarig för tullen. Han hade lyckats komma högt på karriärstegen och få ett välavlönat jobb. Kanske var det därför han var särskilt rik. Folket kallade honom för en syndare vilket indikerar att han kanske inte heller varit helt ärlig i vad han gjort. Vi kan ana en person som satte pengar före mycket annat i sitt liv. En girig människa som ville bli rik.

Alla – han var inte populär Sackaios – mumlade förargat. Vi har att göra med en man som hamnat i ett stort problem i sitt liv: ensamheten. Ingen ville vara med honom. Vi vet inte om han ens hade en familj. Det står inte. Det enda han verkar ha är pengar, men priset han fått betala för sin rikedom var förakt och ogillande.

"Hälften av vad jag äger, herre, skall jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon skall jag betala igen det fyrdubbelt." (Lukas 19:8)

Mötet med Jesus förändrade Sackaios totalt. Det han förut upplevde som det viktigaste i livet – pengarna – blev inte viktigt längre. Han är nu beredd att ge bort hälften av vad han äger och betala igen fyrdubbelt om han har pressat pengar av någon. Blir det något kvar överhuvudtaget, kan man undra.

I kapitlet före i Lukas, möter Jesus en from man som var rik. Till honom säger Jesus att han skall sälja allt han äger. Det gör han inte, utan går bedrövad iväg. Vilken kontrast! Här är det två personer som byggt upp sitt liv och sin trygghet på pengar, men det är bara en som är villig att ge.

Exemplet Sackaios visar oss att kärleken till Jesus kan bli så stark att allt annat förlorar sitt värde. Det måste ju inte betyda att man alltid ska ge bort allting. Ingen av oss kan leva utan pengar. Vi är beroende av dem, men det finns en stor kamp att utkämpa här. Till och med Jesus blev frestad med rikedom av djävulen.

Det finns en vers i Nya testamentet om detta med givande, som jag tycker är en nyckelvers: *”Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare. Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål.” (2 Kor 9:7-8)*

När Sackaios berättar att han ska skänka bort hälften av vad han äger, och betala tillbaka fyrdubbelt till dem han pressat pengar av, då blir Jesus glad. *”I dag har räddningen nått detta hus”*, säger han. Han ser att detta beslut är taget i Sackaios hjärta.

Hur gick det då för Sackaios? Blev han utblottad? Det vet vi inte, men om löftet i 2 Kor – att Gud ska se till att vi har vad vi behöver när vi ger till goda ändamål – också gällde för honom, då klarade han sig.

Hur är det med dig? Känner du till givandets glädje? Då vet du också vad välsignelser innebär. Det är underbart att få leva ett liv där man kan få uppleva hur Herren välsignar. Men det är inte så att vi ska ge för att få välsignelser. Vi ska ge för att vi av glädje vill det, och när vi gör det så kommer vi få uppleva att Herren inte lämnar oss i sticket. Hur skulle han kunna det? Vi är ju hans älskade barn!

FRÅGOR FÖR REFLEKTION OCH SAMTAL:

- 1) Jesus ser en ensam människa medan folket ser en bedragare? Hur kan man undvika att sätta etikett på människor? Har du exempel på vad en människas omvändelse har betytt?
- 2) Har du varit med om ekonomiska under och givande som satt djupa intryck hos dig?
- 3) Kan man ha dåligt samvete för att man är kristen och rik? Är det fel att unna sig när så många svälter på den här jorden?
- 4) Är givande av våra pengar och ägodelar ett mått på hur stor vår kärlek är till Jesus? Hur blir man en glad givare? Stämmer det att den som ger han får och blir välsignad?
- 5) Går det att tjäna pengar och Gud? Är det lättare eller svårare för mer ekonomiskt sinnade personer att vara generösa och offra än för de mer oekonomiska?