

## Kristus är uppstånden

*Här följer en sammanfattning av predikan + några frågor att reflektera och samtala kring.*

### Vid korset

Det var de värsta brottslingarna som romarna spikade upp på korset. Tänk dig att vara Maria – Jesu mamma – och stå där nere och ser hur de spikar upp din egen son att hänga där naken. Det måste vara fruktansvärt. Men det som ingen vet eller förstår då, är att Gud har planerat allt detta. Fadern hade ett särskilt syfte med att låta sin son Jesus dö. Han skulle dö för att besegra döden.

De första kristna valde korset som sin symbol och det förvånade folket. Korset var ju en skam, men Paulus säger att korset är en dårskap för dem som går förlorade men för oss som räddas är det en Guds kraft. Ett tomt kors är ett uppståndelsekors som säger att Jesus har dött för dig och mig, men framför allt att han lever och han kommer att ha sista ordet.

Alla trodde att när Jesus dog så var det slut. Nu fanns inget hopp kvar. Men då vänder Gud det plötsligt till sin egen fördel! Det som var så mörkt och svårt blir plötsligt ljus och glädje istället. Det går från mörker till ljus. Sådan är Gud. När vi tror att det inte finns någon utväg, ingen möjlighet, då kommer Gud och gör ett under. Han gjorde det då, men kan också göra likadant idag. För han lever!

### Vid graven

Maria från Magdala, Johanna och Maria, Jakobs mor, ville smörja Jesu kropp med kryddor. De borde väl ha tänkt att det inte var någon idé. Hur skulle de kunna smörja Jesu kropp när den låg i en grav med en jättestor sten framför sig? Men de fokuserade inte på problemet utan på Jesus och på att de ville betjäna honom. Ibland kan också vi stöta på hinder i livet, som vi undrar över hur de ska kunna lösas. Men vi kan göra som Jesus själv säger: "Känn ingen oro". Vi behöver inte fokusera på problemet utan på honom. Jag hörde någon som sade: "Tacka för alla problem du får, för då kan Gud bara göra större under. Då växer din tro och tillit." Du kanske just nu tycker att du har en stor sten eller ett stort hinder i ditt liv som gör att du inte kan tänka på annat. Men gör som kvinnorna, tänk på Jesus, så kommer han att lösa ditt problem och ta bort stenen.

När kvinnorna varit vid graven går de till lärjungarna och berättar vad de sett, och Petrus ger sig iväg till graven. Han ser linnesvepningen och anar att det är Jesus själv som rest sig upp. Sedan dröjde det inte länge innan han och alla de andra lärjungarna fick möta Jesus när han plötsligt stod mitt ibland dem. De fick känna på hans händer och fötter. Spikhålen fanns där. Det var han. Han var uppstånden och graven var tom. Det sägs att det finns andra människor som dött men blivit levande igen, men ingen har lämnat graven för gott. De som blivit levande igen har dött senare. Jesus dog bara en gång och sedan blev han levande för all framtid.

### Vid dopgraven

Varför säger vi dopgrav? Jo, den som blir döpt blir faktiskt begravd. Paulus skriver att alla som döpts har döpts in i Jesu död och blivit begravda med honom, men har också blivit förenade med honom genom att uppstå som han. Den som döps gör alltså samma sak som Jesus gjorde vid påsk, fast symboliskt. Man vill bli så ett med Jesus och följa honom att man låter påskens budskap påverka hela kroppen fullt ut.

Påskan är inget vi samlas för att minnas. Det är något som vi samlas för att fira. Det är fest. Jesus lever, han är inte död. Vi hyllar honom som är uppstånden. Tänk så många människor som sitter och ber till

okända gudar, statyer, stenar t.o.m. döda människor Vi ber till en Gud som blev människa och som uppstod och som sitter vid Gud faderns högra sida och är levande – nu. Han ser oss, han hör oss, han är med och han till och med lever i oss genom den helige Ande.

### **FRÅGOR FÖR REFLEKTION OCH SAMTAL:**

- 1) Vad tänker du blir skillnaden mellan att bära ett uppståndelsekors och ett krucifix (Jesus på korset)?
- 2) Har du varit med om att Gud vänt något fullständigt hopplöst till triumf?
- 3) Är det lätt att fokusera mer på hindret än Jesus (jfr kvinnorna o stenen)? Kan du ge exempel på när du upplevt hur Gud plockat bort hinder i din väg när du velat tjäna honom?
- 4) Hur var ditt eget dop? Vad fick dig att bestämma dig för att bli döpt? Kan man följa Jesus fullt ut utan att vara döpt?
- 5) Vad är det som gör att folk idag kan be till stenar istället för en uppstånden Jesus? Hur kan man tro på en sten eller andra saker mer än på Jesus?