

**Formad av Jesus –**

## **En tjänande gemenskap**

*Här följer en sammanfattning av predikan + några frågor att reflektera och samtala kring.*

### **Läs Johannes evangelium 13:1-17**

På Jesu tid hade man inte som vi, strumpor och skor, utan man gick barfota i sandaler. Israel är ett varmt land och det finns ökenområden. Det betyder att man blev ganska smutsig när man gick i allt damm som yrde upp. När man skulle komma in i ett hus, så fanns det möjlighet att tvätta sina fötter. Kom man till ett finare hus fanns det tjänare eller slavar som hade som uppgift att tvätta de andras fötter.

Jesus håller upp vatten och börjar tvätta lärjungarnas fötter. När det blir Petrustur, vägrar han. Han tycker att Jesus som är hans mästare inte ska göra en sådan sak. Jesus säger att om han inte får göra det, är det slut på deras gemenskap. Då vill Petrus att Jesus inte bara ska tvätta Petrus fötter utan även hans händer och huvud, men Jesus säger att om man har badat är man ren, och då räcker det med fötterna. Jesus ger ett exempel för lärjungarna att göra som han gjorde.

Det Jesus menar är att man ska göra något för en annan människa av kärlek. Något som det kanske inte förväntas att man ska göra. Vi delar gärna upp människor i viktiga och mindre viktiga människor, men för Jesus är alla människor viktiga. Han säger i Matteus 25: "Allt vad ni har gjort mot en av mina minsta det har ni gjort mot mig."

När vi möter människor, så kan vi tänka att "det här är Jesus". Den kan gälla den fattige som är hungrig och inte har mat och dricka. Den som inte har någonstans att bo eller har kläder, är sjuk eller som sitter i fängelse. Alla människor är viktiga – du skall älska din nästa som dig själv. Vi ska inte göra skillnad på människor, utan vara beredda att ställa upp och göra saker för dem som har det allra svårast, och göra sådant som det inte förväntas av oss.

Rent konkret kan det innebära att om någon är sjuk så kan man hjälpa rent praktiskt med saker som den sjuke inte klarar av. Om någon hamnar i fängelses – eller gör något dåligt så att alla avskyr den människan – kan man ändå visa respekt, och visa att man vill hålla en viktig kontakt. Att verkligen visa att han/hon är en människa som är värd att lyssna på och prata med. Hos den som är fattig finns stora behov. Vi kan inte hjälpa alla, men alltid någon på något sätt. Kanske låna ut bilen ibland? Ge bort en jacka eller bjuda på mat.

Jesus säger i texten att en tjänare inte är förmer än sin Herre. Det får inte bli så att andra än Jesus blir Herre i våra liv. Vi ska inte styras av andra utan göra detta för att vi själva vill. Vi gör det för Jesus och för människor. Vi ska inte tvingas av andra som ställer krav, för då har vi inte vårt hjärta med. Då blir det bara något vi gör – en lagisk gärning som vi inte känner glädje över. Det står ofta att Jesus kände medlidande med andra människor och det är viktigt. Jesus böjde sig frivilligt ner och tvättade deras fötter. Han ville det.

Petrus vill att Jesus ska tvätta hela honom, men Jesus säger att det inte är nödvändigt. Det är bara fötterna som är smutsiga. Om säger att vi tror på Jesus är vi rena. Vi är inte smutsiga, men kan ändå få smuts på oss. Vi påverkas av hur andra tänker och tycker, och det är inte alltid vi gör det vi borde. Då behöver vi få "tvätta varandras fötter". Vi behöver hjälpa varandra med detta. Det är därför vi har en församling. Där vi får hjälpa, stötta och uppmuntra varandra till att formas mer av Jesus. Jesus är det stora föredömet här. Han inte bara tvättade fötterna. Han gav upp hela sitt liv för vår skull.

*"Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors." (Fil 2: 5-8)*

### **FRÅGOR FÖR REFLEKTION OCH SAMTAL:**

- 1) Vad innebär det för dig att tvätta andras fötter?
- 2) På vilket sätt kan ett kristet ledarskap utmärkas av att man är ett tjänande ledarskap?
- 3) Kan du se bra exempel i vår tid som människor eller församlingar gör som visar på att man betjänar människor?
- 4) Har du upplevt att det kan ställas krav från andra att man borde betjäna människor mer än man gör? Vad gör detta krav med oss – sporrar eller förlamar?
- 5) Hur viktigt är det för dig att Jesus antog en tjänares gestalt? Är han en viktig förebild för vårt tjänande? Känner du att din drivkraft är att ett gensvar på hans kärlek?