

Formad av Jesus –

En hotad gemenskap

Här följer en sammanfattning av predikan + några frågor att reflektera och samtala kring.

Det finns flera olika hot mot den kristna församlingen och gemenskapen. Jag vill här lyfta fram tre av dem, som vi har att brottas med i vår tid. Om vi sätter namn på hoten så ser vi var vi behöver bli stärkta. Då kan allt vändas och bli en tillgång i stället.

1 Ordet

Läs Johannes evangelium 6:66-69. Jesus träder fram i världen. Han är 30 år. Han döps och väljer ut sina tolv lärjungar och börjar göra under. Tidigare i det sjätte kapitlet i Johannes evangelium har det berättats om hur han mättade 5 000 människor med bröd och fiskar. Dessutom har han gått på vattnet. Många människor börjar följa Jesus. Det var tillväxt, men plötsligt kommer det ett bakslag. Det är många som lämnar honom.

Vad är det som gör att folk nu lämnar Jesus? Det är ordet. Han säger: *”Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv” (Joh 6:54a)*. Han har stora anspråk. Han och ingen annan äger livet och kan ge evigt liv. Folk reagerar kraftigt och säger: *”Det är outhärdligt, det han säger. Vem står ut med att höra på honom?” (Joh 6:60b)*

Under de senaste åren har jag har samtalat med flera personer som har lämnat sin tro. Några har gjort det på grund av läran. Helvetet är en sådan sak: Hur kan man tro på det? Hur kan Jesus tala så ofta om det? Våld och krig i Gamla Testamentet en annan: Hur kan Gud tillåta det och inte bara det utan t.o.m. ligga bakom det? Vetenskapen gör ständiga framsteg. Berättelserna i Bibeln känns mer som sagor än som verkliga händelser. Det känns naivt att tro på Adam och Eva och en orm.

Jag kan ärligt säga att jag inte kan förklara allt. Jag har också saker som jag undrar över, men när jag tvingas att ställa frågan varför jag har kvar min tro, ser jag att mitt svar blir likt det Petrus säger här: *”Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige.”* Jag läser om Jesus, alla de under som beskrivs – blinda, döva, stumma, lama, blödarsjuka, spetälska, döda som helas – hur han går på vatten, stillar stormen, ger mat åt 5 000, hans fantastiska undervisning – i liknelser som alla förstår, kommer ihåg och som innehåller djupa sanningar och visdom – hans liv: född av jungfru Maria, frestad av djävulen, hans möte med människor, lidande, död och uppståndelse, himmelfärd och återkomst. Jag tror inte det är en bluff. Jag blir tagen av evangeliet. Det berör mig. Ordet kan bli ett hot, men också en tillgång. De församlingar som tonar ner Jesus, och talar allmänt om Gud för att försöka anpassa sig, tappar sältan.

I veckan avled en av vår tids största evangelister – Billy Graham. Han fick vara personlig andlig rådgivare åt flera amerikanska presidenter och var känd över stora delar av världen George W Bush den äldre säger *”Hans tro på Kristus och hans fullständigt ärliga evangeliska anda inspirerade människor över hela landet och runt om i världen.”* Den som förkunnar Jesus rakt upp och ner kan få uppleva hur människor lämnar men också motsatsen: hur det stärker och förvandlar liv.

2 Anden

Läs Apostlagärningarna 2:1-4. Jesus for upp till himlen. Nu var lärjungarna samlade utan Jesus. Nu var det de som skulle ta över. Hur skulle det gå? Det var ett skört läge, ett hotat läge. Men så plötsligt hände det som var helt avgörande: den helige Andes nedslag.

I Joh 14:12 säger Jesus *”Sannerligen, jag säger er: den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större.”* Det är riktigt stora ord. Är det överhuvudtaget möjligt? Ja, men inte utan Hjälpa-

ren – den helige Ande. Ett hot idag är att vi som kristen församling försöker vara så duktiga rent mänskligt att vi glömmer att det inte är genom någon människas styrka eller kraft som det ska ske utan genom Hans Ande.

I vår församling kom en stor och kraftig andeutgjutelse 1907, då hela församlingen fick möta Gud på ett starkt sätt. Frukten blev att Örebro Missionsskola grundades och man började sända ut ett stort antal missionärer. Församlingens öppenhet för karismatik (=andens nådegåvor) spelade en stor roll för pingstväckelsens genombrott i vårt land. Sådant går inte att göra i mänsklig kraft.

Det finns definitivt andliga nådegåvor i funktion hos oss i församlingen idag, men jag är övertygad om att det kan öka betydligt. I 1 Kor 12 talas om att man kan meddela vishet och kunskap, man kan tro, bota, göra under, tala profetiskt, skilja mellan andar och tala i tungor. Det är gåvor från Gud som finns till församlingens förfogande. ”Men blir det inte bara en massa krångel och elände när man släpper fram det karismatiska? Det finns ju avarter och risk att man manipulerar människor – tänk på Knutby.”

Om man vill vara en sådan församling som Gud vill, kan man inte tänka bort Andens gåvor. Då blir vi något annat än vad vi ska vara. Andens gåvor och kraft är en nödvändighet för en kristen församlings expansion. När det gäller Knutby, handlar det inte om karismatik utan om ett allvarligt avsteg från punkt 1 – Ordet. Det är en fullständigt horribel tolkning att tro att Jesus ska komma tillbaka till jorden och gifta sig med en svensk kvinna som bor i Knutby. Det finns de som menar att i ett karismatiskt sammanhang kan en sådan här felaktig tanke slå rot och frodas. Det kan jag också se, men vidhåller med bestämdhet att karismatiken inte är problemet. Det är därför vi nu går in på tredje hotet som tangerar detta.

3 Kärlek

Läs första Korinthierbrevet 13:1-3. I församlingen i Korint fanns mycket av Andens gåvor i funktion. Men i inledningen kan vi läsa att man var uppdelade och splittrade. En stor orsak var just de andliga nådegåvorna. Man delade upp sig i andliga A- och B-lag, där de som uppfattade sig som andliga kunde se ner på dem som man inte menade var det. Paulus går rakt in i denna situation och undervisar. Det första han säger är inte: ”Sluta med de andliga gåvorna!” utan tvärtom tackar han Gud för att det inte fattas något av de andliga nådegåvorna. Dem ska de fortsätta med, men de måste hålla ihop. Han tar bilden av en kropp. Ögat kan inte säga till handen, eller huvudet till fötterna: ”Jag behöver dig inte.” Församlingen är Kristi kropp och vi hör ihop.

Mitt i undervisningen om andens nådegåvor och karismatiken finns det inte på kartan att han ska dämpa dem eller tona ner deras betydelse. Tvärtom säger han att ALLA har möjlighet att profetera och att tungotalet ska uttydas. Men det är nu poängen kommer: allt detta ska ske i kärlek! Om jag talar alla språk, kan profetera och känna hemligheter, har all kunskap och tro som kan förflytta berg men saknar kärlek, så är det andra inget värt. Störst av allt är kärleken. Här är det viktigt att slå fast att Anden inte bara ger gåvor. De ska i sin tur ge frukt, Andens frukt, som är kärlek, glädje, frid, vänlighet, godhet osv. Störst av allt är kärleken!

Paulus såg att ett stort hot i församlingen var splittring. De behövde enas, se varandra, förstå att de tillhörde samma kropp, att de behövde kärlek till varandra. Vi kan inte säga annat än att vi som församling också har delat upp oss i olika läger och haft motsättningar. Vad gör vi åt det? Ja i 1 Kor 13 sägs att kärleken inte är självisk och inte vill något ont. Det betyder inte att man aldrig får säga vad man tycker och tänker. Det står ju att den inte finner glädje i orätten men gläds med sanningen.

Vad vill du och jag bidra med till Kristi kropp? Det finns inget viktigare än kärlek! Har du fiender eller personer som du har svårt för? Om vi vill följa Jesu ord, ska vi älska våra fiender och be för dem som förföljer oss. Nu är vi på punkt 1 igen. Vill du följa Jesus och börja be om kärlek till människor som du upplever finns i ett annat läger än du? Vi ska inte binda människor, vi ska förlåta dem. Det kan kosta på, men gör att hotet om splittring försvinner.

FRÅGOR FÖR REFLEKTION OCH SAMTAL:

- 1) *"Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige."* Vad innebär det att Jesus har det eviga livets ord? Kan du förstå dem som lämnar Jesus för vad han säger? Är Jesu ord frånstötande eller attraktivt för människor idag? Kan ordet både vara ett hot och en tillgång?
- 2) *"Alla fylldes av helig ande."* Vad är dina tankar kring Andens nådegåvor? Vilka gåvor skulle vi som församling behöva mer utav? Vilka gåvor skulle du själv vilja söka? Ser du ett hot mot församlingen om vi inte bejakar Andens kraft i församlingen eller ser du det som ett hot med en överhettad karismatik?
- 3) *"Har Kristus blivit delad?"* Är det alltid fel om en grupp lämnar en församling och bildar eget? Kan vi som församling, efter det vi varit med om, gå vidare nu eller behöver vi se att Guds kärlek kommer över oss? Hur bidrar du till att motverka splittring?