

Ljuset lyser i mörkret – Jag är världens ljus

Här följer en sammanfattning av predikan + några frågor att reflektera och samtala kring.

”Ni är världens ljus” (Johannes 8:12)

Vad menar Jesus när han säger så?

1 Livets ljus

Jesus säger lite till: *”Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”* Ibland kan man undra varför man lever och vad som är meningen med det. En del tror att allt bara har blivit till av en slump. Bibeln säger att Gud skapade världen genom Jesus. *”I honom skapades allt i himlen och på jorden.”* Det är ingen slump att vi lever. Han vill att du och jag ska leva här och nu. Tillsammans med Jesus kan vi få vandra på livets väg, för han är livets ljus. Han ger mening åt livet – plötsligt så förstår man bara, känner bara att livet väg ljusnar. Det gäller till och med efter döden. Då lever vi vidare tillsammans med honom. Jesu ljus kommer aldrig att slockna. Det brinner för alltid.

2 Skingrar mörkret

Markus Torgeby bodde i en koja i skogen i fyra år. Han ville inte leva som alla andra i en stad, utan vara i fred för sig själv. Han sa att det värsta inte var att man var ensam, hade svårt att få tag i mat, hygien eller att man frös. Det svåraste var att vänja sig vid mörkret. *”Jag trodde inte jag var mörkrädd, men det var jag.”* När man tänds ett ljus blir det ljust, och man blir inte lika rädd längre. När Jesus kommer, försvinner det mörka. Plötsligt känner man sig inte lika rädd längre. Man känner sig trygg, man får frid i hjärtat och man blir lugn. Det hotande mörkret bara försvinner med Jesus.

3 Ger klarhet

Ibland är det bra att ta med ett ljus som en ficklampa. Man ser lite grand, men det är skumt och man skulle behöva få fullt ljus för att se klart. Ibland kan det vara svårt att förstå varför saker och ting händer men Jesus kan lysa upp saker som man inte tidigare sett eller förstått. Ibland kan också saker gömmas och döljas. Där kan Jesus komma med sitt ljus och säga: Tala inte illa om människor, be personen om förlåtelse, tänk inte bara på pengar tänk på mig. Hans ljus är så starkt så han ser allt som händer i våra liv och lyser på sanningar som behöver komma fram. Han gör det inte för att säga hur dåliga vi är, utan för att det är det bästa för mig och för andra.

”Ni är världens ljus” (Matteus 5:14)

När vi får kontakt med Jesus händer något. Då börjar vi brinna. Johannes döparen sa att Jesus skulle döpa dem i helig ande och eld. Då kanske det är möjligt att vi kan få lysa som Jesus. Att vi kan få berätta för andra om att Jesus är livets väg, hur han skingrar mörkret och ger klarhet. Vi kan lysa och peka på det stora ljuset genom våra liv. Då ska vi inte dölja ljuset utan låta det skina klart, så att alla ser och blir nyfikna.

FRÅGOR FÖR REFLEKTION OCH SAMTAL:

- 1) Vad tänker du att Jesus menar när han säger att han är livets ljus?
- 2) Har du egna exempel på hur Jesus förvandlat mörker till ljus?
- 3) Upplever du att Jesus är ljus på din livsväg? Finns inget mörker i ditt liv? Pekar Jesus på saker i ditt liv för att föra dig till ljuset?
- 4) På vilket sätt kan vi få vara världens ljus idag?