

Sök Guds ansikte – Daniel

Här följer en sammanfattning av predikan + några frågor att reflektera och samtala kring.

Läs Daniel 1

Kungen av Babylon, Nebukadnessar, kommer och intar Jerusalem och tar med sig fångar. Han bestämmer sig för att uppfostra några unga män av Israels folk till att tjänstgöra hos och betjäna honom. De skall leva hos kungen och präglas av honom och hans omgivning. Men de vill inte bli en del av hans hus utan behålla sin identitet som Guds folk. De bestämmer sig därför att avstå från att äta kungens mat och i stället bli vegetarianer. De vill samtidigt söka Herren på ett särskilt sätt, och Gud ger dem kunskap och insikter i skrifter, och vishet av alla slag.

Gud har inte lämnat dem, han har följt med till Babylon och finns där hela tiden. Han låter nu fyra unga män – och särskilt Daniel – spela en mycket viktig roll för sitt folk. Under alla de 70 år som folket är fångar så finns Daniel där som kungens närmaste man. Det spelar ingen roll om kungen heter Nebukadnessar, Belsassar eller Darejaves eller om det var babylonierna, mederna eller perserna som styrde. Daniel fanns där hela tiden nära kungen. Det såg Gud till, genom att göra honom kunnig och vis och genom att han kunde tyda drömmar och syner. Daniel å sin sida sökte Guds ansikte och ville leva nära honom.

Det är riktigt stora saker Daniel får vara med om och uppleva:

- Två gånger lyckas han tyda kung Nebukadnessars drömmar.
- En gång tyder han ett budskap som fingrar skriver på en vägg
- En gång drömmer han själv
- Två gånger får han syner som handlar om den närmsta framtiden, men också en framtid som t.o.m. vi väntar på.
- Han möter och samtalar med bland annat ärkeängeln Gabriel.
- Ca 80 år gammal kastas han i lejongropen för att han ber till Gud, men inget händer honom och det slutar istället med att kungen själv ber till Daniels Gud.

Detta är fantastiska saker som sker i och runt Daniel, men samtidigt ska vi komma ihåg att det handlar om en tidsspann på mer än 80 år. Det mesta är trots allt vardag hos Daniel. Daniels bok upphöjer inte Daniel, utan visar att världshistorien leds av Gud och att det bara finns ett rike som är evigt och som ska etableras av den kommande Messias. Det är just detta som är det mest spännande i hela boken: den handlar om Jesus.

Nebukadnessar drömmer om en staty med huvud av guld, bröst och armar av silver, buk o höfter av koppar, ben av järn och fötter av järn och lera. Men så plötsligt rycks en sten loss som träffar fötterna och krossar hela statyn. Stenen blev sedan till ett berg. Statyn är en bild på alla riken i världen. Stenen är ett annat rike som ska uppstå och bestå i evighet. Petrus talar om att Jesus är den levande stenen och han säger att han är en hörnsten som husbyggarna ratade.

I synerna fick Daniel se en människoson. Vad kallar Jesus sig själv för? Jo, en människoson: människosonen som kommer på himlen skyar och har ett evigt välde som aldrig ska ta slut.

I kap 9 läser vi om hur Daniel tar på sig folkets synder och ber om förlåtelse. Det blir en tydlig förebild på det som Jesus gjorde på korset. När nästan 70 år har gått av fångenskapen läser Daniel Jeremias profetia. Den har nu blivit skrift och finns i Babylon. Han har inte vetat förut hur länge hans folk skulle

vara fångar, men nu ser han det. Det är snart slut. De ska få vända tillbaka till sitt hemland. Daniel anklagar inte Gud. Han är inte bitter och besviken att han oskyldigt fått lida för sina förfäders misstag. Nej, tvärtom träder han nu in och ber Gud om förlåtelse för vad hans eget folk har orsakat. Han är med sitt folk, han bär folkets synder. Den bön som hans förfäder borde ha bätt, den ber nu Daniel. När han sitter och ber blir det aktivitet i himlen. Ängeln Gabriel kommer till honom med ett svar. Han berättar att Gud kommer att vara "trogen mot sig själv och det han lovat." Jerusalem ska återställas och återuppbyggas om en kort tid.

När Jesus kom till jorden så gjorde han det för att dö och uppstå. Att dö som ett syndoffer för alla människor i alla länder i alla tider. Vi befinner oss också i en fångenskap. Vi är fångar under synden, döden, jantelagar, fördömelse, otillräcklighet. Det kan vara tungt att vara människa i Sverige och i Örebro 2017. Men genom Jesus har vi förstått att en dag ska även vi få komma hem. Hem till Gud i himlen. Det är Jesus som människoson, som en av oss, som har bätt om förlåtelse inför Gud. Men det är inte bara hoppet om himlen vi har fått. Vi har fått en förskottsbetalning på arvet. Vi har fått den helige Ande.

Vi kan tänka att Daniels liv var unikt. Han var speciell. Ingen kan räkna med att få vara med om det han var med om. Men stämmer det? På pingstdagen säger Petrus att Joels profetia gått i uppfyllelse *"jag utgjuter min Ande över alla människor. Era söner och döttrar skall profetera, era unga mäns skall se syner och era gamla män ha drömmar"*

Daniel hade inte större förutsättningar att få uppleva Gud än du och jag har. Men han sökte Gud och Gud fanns där. Han inriktade sitt liv mot Gud och Gud svarade och använde honom. Vi har fått den helige Ande och kan söka hans gåvor om vi vill. *Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap. (1 Kor 12:7-8)* Vishet och kunskap som Gud gav Daniel vill han ge till oss i sin församling också.

Till sist: Störst av allt är kärleken. När Daniel berättar sina uttydningar för kungarna är han oerhört ödmjuk och kärleksfull. Han glänser inte över vilka insikter Gud gett honom, utan med respekt och omsorg berättar han vad Gud vill säga. Att som Daniel ta på sig andras skulder inför Gud visar ju på en oerhörd kärlek till sitt sammanhang och sin omgivning. Andens frukter är först och främst kärlek. Kanske är du bitter på människor som sårat dig, kanske på församlingen och människor i den. Kan du ändå som Daniel gjorde, och som Jesus uppmanar oss, be till och med för dina fiender? Vill du göra det så kommer Guds härlighet att sänka sig över dig och oss. Sök Guds ansikte även här, och be om kraft att förlåta och att vara kärleksfull.

FRÅGOR FÖR REFLEKTION OCH SAMTAL:

- 1) Har du haft drömmar eller syner som kommer från Herren någon gång? Om inte har du träffat någon annan som haft det?
- 2) Har du sökt Herren konkret och bätt om vishet och kunskap? Vad är för skillnad på andlig vishet och kunskap jämfört med mänsklig?
- 3) Kan man be till Gud för andras synder och om förlåtelse för dem eller har Jesus gjort det en gång för alla så vi bara ska peka på honom?
- 4) Ser vi även idag att världshistorien med riken leds av Gud till sist ändå. Hur märks det i så fall?