

## Goda förvaltare

Här följer en sammanfattning av predikan + några frågor att reflektera och samtala kring.

### Läs Lukas 16: 1-15

Om man läser den här texten ryckt ur sitt sammanhang kan man nästan tro att Jesus uppmanar till ett ohederligt liv. I vers 8 berömmar Herren den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. Är det Herren Jesus som menas, eller är det förvaltarens herre som menas? Troligen det senare, men helt klart är att Jesus ger sanktion till mannens beteende och håller med om att mannen handlat klokt. Varför gör han det? Det låter som att Jesus tycker det är bra att förskingra och när vi blir påkomna så kan vi justera lite i smyg. Men så kan det väl inte vara? Nej, det kan det inte. Vi måste läsa vidare och ta med hela detta avsnitt.

Jesus jämför nu världens människor med ljusets människor. Det som hittills sagts handlar om världens människor. De är klokare än ljusets. Nu talar inte Jesus om att förvaltaren är ohederlig, utan att mammon är det. Mammon är ett arameiskt ord som betyder rikedom, pengar. För världens människor finns mammon men för ljusets barn finns både Gud och mammon och det är det som är problemet. De blir som två rivaler.

I vers 10 talar Jesus nu, tvärtemot mot vad han tidigare sagt, om vikten av att vara trogen i smått. Att vara trogen i förhållandet till pengar och rikedom, att inte förskingra. Om vi inte är trogna här, kan vi inte räkna med att få ett större förtroende. Hela liknelsen styrs nu in på det som Jesus vill få sagt med allt detta till fariséerna som "älskade pengar".

Världens människor har inte Gud som sin Herre och därför gör de vad de kan för att på ett mänskligt sätt försöka få mammon att bli deras försörjare. Men den som vill vara ljusets barn, den som tror på Gud och vill ha honom i centrum i sitt liv, måste låta Gud få råda och ha första platsen även på detta område. "Ni kan inte tjäna både Gud och mammon." Att försöka göra det är något skändligt eller avskyvärt i Guds ögon.

Jag mötte en gång en kristen framgångsrik företagare som verkligen upplevt hur det gått bra i hans affärer, men som inte lever med sin business i centrum utan med Gud. En person som bokstavligen levte utifrån det som står i verserna 10 och 11. Han var trogen i det lilla och det gjorde att han fick större uppdrag. Han berättade att han blev frälst i unga år och bestämde sig för att leva för Gud. När han gjorde det tänkte han att det nu skulle det gå bra, och att han skulle få uppleva välsignelser. I stället blev livet precis tvärtom. Det blev kamp, motgångar och – som han sade – ett test på hur sann och äkta överlåtelsen var.

Han fick klart från Herren att han skulle starta ett företag i en viss bransch och att han behövde ett spar-kapital. Han började troget sätta av pengar för att förverkliga sin dröm med det som han visste att Gud också ville med hans liv. Plötsligt ringer telefonen och en man i andra änden är i nöd. Han upplever starkt att Herren säger att han ska hjälpa mannen. Men han kan väl ändå inte ge bort pengarna han satt undan, till och med till barnen?

Men han upplever detta så övertygande, så han pratar med sin fru och de bestämmer sig för att de verkligen vill hjälpa och lyda Herren som de upplever talar. Nu har de inte ens mat för dagen, utan de måste be "Ge oss idag vårt dagliga bröd". Och nu börjar undren. Grannar upplever att de ska komma förbi med mat utan att veta något om familjens situation. Folk skickar pengar, och sakta men säkert börjar det bli stabilare igen. Han kan så småningom starta upp ett företag, men med pengar från annat håll. Företaget börjar gå bra och blir sedan väldigt framgångsrikt.

Jag frågade honom vad han trodde om att detta hänt honom och vad han lärt sig? Först ville han säga att detta bara hänt en gång. "Jag har aldrig gett bort allt igen men jag tror att Gud ville se om han kunde lita på mig och var jag har mitt hjärta. Jag har lärt mig att ingenting av det jag har är mitt. Det är Guds. När jag har sett hur företaget har blomstrat har jag aldrig någonsin känt att detta är mitt utan Herrens. Jag har inget företag det är Gud som äger det."

Jesus säger att man inte kan tjäna både Gud och mammon. Det är denna texts absoluta centrum och budskap. "*Kärleken till pengar är roten till allt ont.*" skriver Paulus (1 Tim 6:10). Men ingen kan ju leva utan pengar? Jesus och Paulus säger inte att vi inte får ha pengar, utan att det handlar om att tjäna och att älska. Jesus säger här: "*Gud känner våra hjärtan.*" Vem är vår Herre? Vem styr våra liv?

Det är stor skillnad på att äga och att förvalta. Om jag ser mig som ägare vill jag bestämma, men om jag ser Gud som ägare vill jag förvalta. Egentligen är ju allt vi har Guds, för en dag dör vi och lämnar allt.

När Jesus möter den rike mannen som vill ha ett evigt liv, säger han: "*Gå och sälj allt du har, då får du en skatt i himlen.*" Så säger inte Jesus till alla människor. Men precis som den här kristne företagaren som skulle leva ett liv med pengar och rikedomar, så fick han börja med att ge bort sina besparingar. Han var tvungen att visa var hans lojalitet egentligen låg. Kanske hade den rike mannen fått nya pengar om han gett bort dem, vem vet? Till t.ex. Sackaios, som också var rik, säger Jesus inte någonting. Där är det Sackaios själv som säger att han vill börja ge bort av vad han äger.

Det finns en hemlighet i att ge. Det finns en glädje i att ge. "Men jag har inte så mycket att ge" tänker du kanske? Nej det hade inte den fattiga änkan heller, som gav några ören men blev sedd av Herren. Gud ser till hjärtat. Gud ser om det finns ett girigt hjärta eller ett generöst hjärta. Vad ser han i ditt och mitt hjärta?

### **FRÅGOR FÖR REFLEKTION OCH SAMTAL:**

- 1) Har du varit med om ekonomiska under och givande som gjort djupa intryck hos dig?
- 2) Kan man ha dåligt samvete för att man är kristen och rik? Är det fel att unna sig när så många svälter på den här jorden?
- 3) Är givande av våra pengar och ägodelar ett mått på hur stor vår kärlek är till Gud? Hur blir man en glad givare? Stämmer det att den som ger han får och blir välsignad?
- 4) Går det att tjäna pengar och tjäna Gud samtidigt? Är det lättare eller svårare för mer ekonomiskt sinnade personer att vara generösa och offra än för de mer oekonomiska?